

ΕΤΟΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ ▪ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021

ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ

Περιοδική έκδοση ιστορικῶν σπουδῶν

ΕΛΛΗ ΔΡΟΥΓΛΙΑ Ή Μυστική Συνέλευση τῆς Βοστίσας ▪ **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΡΔΑ** Πλόες ίστιοφόρων καί πράξεις πλοιάρχων τῆς οἰκογένειας Βούρου ▪ **ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΙΡΑΣ** Οἱ προσλήψεις τῶν Ὀθωμανῶν γιά τόν σοσιαλισμό καί τόν κομμουνισμό ▪ **ΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΗΣ** Ἀπό τή «φυσική είσαγωγή» τῆς προόδου στήν πολιτική τῶν ἀποζημιώσεων ▪ **ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΛΗ** Σκηνοθετώντας τήν εἰκόνα τῆς πατρίδας μέ τή βοήθεια τοῦ φωτογραφικοῦ φακοῦ ▪ **ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ** Οἱ ίδεολογικές καί αἰσθητικές ἀναζητήσεις τοῦ Φώτη Κόντογλου κατά τά χρόνια 1913-1924 ▪ **ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΟΣΚΑΚΗΣ** Ή συμβολή τοῦ κινηματογράφου στήν κατασκευή τῆς κοινῆς γνώμης: τό παράδειγμα τοῦ ἔλληνα τεντιμπόη ▪ **ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ** Τό καθεστώς τῶν συνταγματαρχῶν καί οἱ ἔλληνοι αμερικανικές ἡγετικές όμάδες ▪ **ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΒΑΛΚΟΒ** Ή ἐθνική δομή τοῦ ὁρθόδοξου πληθυσμοῦ τῆς ἐνετικῆς Τάνα ▪ **ΧΡΟΝΙΚΟ** Κατανάλωση, φύλο καί ἔργασία ~ Μνήμη Κώστα Κόμη ~ **ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ** Μάριος Τάνταλος ~ Μάρκος Ξυδάκης ~ Δημήτρης Δημητρόπουλος ~ Κωστής Κορνέτης ~ Ποθητή Χαντζαρούλα ~ Ἀλέξανδρος Μακρής ~ Έλιζα-Αννα Δελβερούδη

Τό Μεσολόγγι τῶν χρόνων τῆς Ἐπανάστασης

ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ, *Τό Μεσολόγγι στήν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Πόλεμος, οἰκονομία, πολιτική, καθημερινή ζωή*, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἄστινη, 2019 (80, 424 σ.)

Δεοβενάκια, Ἀγία Λαύρα, Τριπολιτσά, Ψαρά, Χίος, Ἐπίδαυρος, Γραβιά, Ναβαρίνο εἶναι μερικοί τόποι πού ἡ ἀναφορά τους ἀνακαλεῖ στή μνήμη τό 1821. Δέν εἶναι βέβαια οἱ μόνοι οὔτε καί εἶναι ὅμοιας προέλευσης οἱ λόγοι πού προκαλοῦν αὐτό τό κέντρισμα τῆς μνήμης. Μεγάλες στιγμές τοῦ Ἀγώνα, ἡρωικά κατορθώματα, νίκες, ἥττες, σφαγές... Τό Μεσολόγγι εἶναι ὁ τόπος ἐκεῖνος, τό τοπόσημο, πού περισσότερο ἀπό ὅλα ἔχει ταυτιστεῖ στή συλλογική συνείδηση μέ τό 1821. Ἡ σθεναρή ἀντίσταση, ἡ μαραζά πολιορκία, ἡ φρικτή πείνα, ἡ ἄπελπις ἔξιδος πρός τήν ἐλευθερία, ἡ αὐτοθυσία, ὁ ἀγώνας μέχρι τόν θάνατο μέ τό σπαθί στό χέρι συναποτελοῦν συστατικά τοῦ κυριάρχου τρόπου κατανόησης τοῦ 1821, ὡς ἐνός πολεμικοῦ, ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγώνα, μιᾶς διαδοχῆς ἡρωικῶν πράξεων πού ἀναδεικνύουν τό μεγαλεῖο τῶν Ἑλλήνων. Ἡ ποίηση μέ τούς «Ἐλεύθεροις Πολιορκημένοις» τοῦ Δ. Σολωμοῦ καί τό θάνατο τοῦ Βύρωνα, ἀνέδειξαν τό Μεσολόγγι σέ παγκόσμιας ἐμβέλειας σύμβιολο ἀγώνα γιά τήν ἐλευθερία. Τό Μεσολόγγι ὅμως –ὅπως καί ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἄλλωστε– δέν εἶναι ἀποκλειστικά καί μόνο αὐτό. Τό Μεσολόγγι δέν εἶναι μονάχα τό ἐνδοξότερο ἀλωνάκι πού μπορεῖ νά δοῦν τά μάτια τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως τό ἦθελε ὁ ποιητής.

Μιά τέτοια θέαση, μιά πιό σφαιρική προσέγγιση τῆς πόλης καί τῆς περιοχῆς τοῦ Μεσολογγίου στίς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 19ου αἰώνα ὑπηρετεῖ τό βιβλίο τοῦ Ἀντώνη Διακάκη *Τό Μεσολόγγι στήν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Πόλεμος, οἰκονομία, πο-*

λιτική, καθημερινή ζωή

. Καρπός πολλῶν χρόνων δουλειᾶς –ἀποτελεῖ ἐπεξεργασμένη μορφή διδακτορικῆς διατριβῆς–, ἡ μελέτη αὐτή ἐπιχειρεῖ μιά πιό ἀπαιτητική παρουσίαση τοῦ Μεσολογγίου στήν πιό κρίσιμη στιγμή τῆς διαδομῆς του, στήν ἐποχή τῆς Ἐπανάστασης. Τό βιβλίο προσφέρει μιά δεξαμενή πληροφοριῶν καί πραγματολογικῶν δεδομένων γιά τό Μεσολόγγι, τά δροῦα δένονται στήν τεκμηριωμένη ἀφήγηση τῶν γεγονότων.

Τό πρῶτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου εἶναι ἀφιερωμένο στό Μεσολόγγι πρίν τό 1821. Τί ἦταν τό Μεσολόγγι πρίν τήν Ἐπανάσταση; Καταρχήν ἡ λιμνοθάλασσα ἔνας τόπος δηλαδή πού προσφερόταν γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ἀλιείας, μιά δραστηριότητα μέ το σχυρό παράδοση καί ἵκανη οἰκονομική ἀπόδοση. Ἡ ἀλιεία εἶναι μιά παραγγνωρισμένη δραστηριότητα, στίς ἀκτές ὅμως τῆς Δυτικῆς Στερεᾶς καί τῆς Ἡπείρου, ἡ διαμόρφωση τῶν ἀκτῶν ἐπέτρεπε νά ἀσκεῖται μέ ἀποτελεσματικότητα. Στό Μεσολόγγι δέν περιορίζόταν στήν ἀλιεία ἰχθύων ἀλλά καί στήν ἔξαγωγή αὐγοτάραχου (χαβιαριοῦ στίς πηγές τῆς ἐποχῆς).

Πῶς ὅμως ἔνας οἰκισμός ψαράδων μετατρέπεται στά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα σέ ἔνα λιμάνι μέ ἀξιόλογη πλοιοκτησία ἴστιοφόρων καί ἐμπορική κίνηση; Πῶς ἔξελισσεται σέ μιά πόλη πού ἀριθμοῦσε 5.000 περίπου κατοίκους στίς παραμονές τῆς Ἐπανάστασης; Ἡ λειτουργία τοῦ Μεσολογγίου ὡς λιμανιοῦ, στρατηγικοῦ πρόσθιτο τόπου της Δύσης, σχετιζόμενον ἀμεσα μέ τό ἐμπόριο τῶν Ἐπτανήσων καί τίς προτεραιότητες τῶν ἐκάστοτε κυριάρχων τῆς περιοχῆς, ἔπαιξε ρόλο. Τό περιβάλλον αὐτό τῶν ὅμορων ἐναλλασσόμενων κυριαρχιῶν εἶχε νομίζω ἀνάλογη ἐπίδραση καί στή μείωση τῆς ναυτιλιακῆς ἰσχύος τῆς πόλης, πού παρατηρεῖται τά πρῶτα χρόνια τοῦ 19ου αἰώνα,

Βιβλιοκρισίες

μιά έλαττωση εύθέως άνάλογη μέ τή μεγέθυνση τοῦ γειτονικοῦ Γαλαξιδιοῦ. Ἡ ίσχυρή παρουσία τήν ἐποχή αὐτή τοῦ Ἀλῆ πασᾶ καὶ τῶν γιῶν του στήν περιοχή, κυρίως μέσω τῆς ἀνάληψης εἰσπραξῆς τῶν τοπικῶν προσόδων, σχετίζεται μέ τίς μεταβολές αὐτές, πιθανόν καὶ μέ τή σχετική παρακμή τῆς πόλης τίς παραμονές τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Α. Διακάκης οἱ ἀκριβεῖς ὅμως ἐπιπτώσεις τῆς ἀλητασαδικῆς κυριαρχίας ἀπαιτοῦν νομίζω περαιτέρω διασάφηση.

Ο συγγραφέας ἀφιερώνει τό δεύτερο, τρίτο καὶ τέταρτο κεφάλαιο τοῦ βιβλίου του στό Μεσολόγγι τῶν χρόνων ἀπό τό 1821 ἕως τό 1824. Ἡ πόλη μετατρέπεται σέ διοικητικό κέντρο τῆς ἐπαναστατημένης Δυτικῆς Στερεάς καὶ συνάμα χῶρο ὑποδοχῆς προσφύγων καὶ ἐνόπλων μαχητῶν ἀπό τήν Ἡπειροῦ καὶ τά βουνά τῆς Ρούμελης. Πιατί ὅμως ἐπιλέχθηκε γιά «πρωτεύουσα» τῆς Δυτικῆς Χέρσου Έλλάδος, τό Μεσολόγγι, μά πόλη πού ὅπως εἰπώθηκε ἥδη, μᾶλλον βρισκόταν σέ παρακμή; Ἡ γεωγραφική θέση καὶ οἱ συγκυρίες νομίζω καθόρισαν τά πράγματα. Τό Μεσολόγγι ἀποκτοῦσε μεγάλη σημασία ώς λιμάνι καὶ σημεῖο ἐπαφῆς μέ τά Ἐπτάνησα, ἵδιαίτερα ἐπειδή οἱ Τούρκοι, ὀχυρωμένοι στό κάστρο τῆς Πάτρας, ἄντεχαν –καὶ ἄντεξαν μέχρι τήν ἰδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους– τήν πολιορκία τῶν Ἑλληνικῶν δυνάμεων. Ταυτόχρονα τό Μεσολόγγι βρίσκεται στόν ἀξονα πού συνδέει τά Πιάννενα μέ τήν Πελοπόννησο, στοιχεῖο σημαντικό, ἀρχικά ἐπειδή ὑπῆρχε στήν πρωτεύουσα τῆς Ἡπείρου ὁ φερμαλής πλέον γιά τήν Ὑψηλή Πύλη Ἀλή πασάς, καὶ κατόπιν, ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 1822 καὶ ἔξης, γιά τόν ἀντίστροφο λόγο, ἐπειδή πλέον δέν ὑπῆρχε ὁ Ἀλής καὶ ἡ διαδομή αὐτή ἀποτελοῦσε ἐπιλογή εἰσόδου στήν Πελοπόννησο τῶν ἀλβανικῆς προέλευσης ὀθωμανικῶν στρατευμάτων. Ταυτόχρονα, τό Μεσολόγγι καὶ οἱ γειτονικές σέ αὐτό παραλιακές περιοχές συνιστοῦσαν

σημεῖα ἐπαφῆς μέ τά ὑπό βρετανική κυριαρχία Ἐπτάνησα, πύλη ἐμπορίου ἀγαθῶν καὶ μετακίνησης ἀνθρώπων.

Βέβαια ἡ ἐπιλογή τοῦ Μεσολογγίου ως διοικητικοῦ κέντρου τῆς ἑλληνικῆς διοίκησης ὀφείλεται στήν πολιτική ὀξυδέρκεια τοῦ Ἀλέξανδρου Μαυροκορδάτου, ἀλλά καὶ στήν ἀνάγκη του νά διαθέτει ὁ ἴδιος ἔνα ἰσχυρό σημεῖο στήριξης στίς ἐπαναστατημένες περιοχές, ἔνα ἀντίβαρο στήν Πελοπόννησο, ὅπου ἡ κυριαρχία τῶν ντόπιων προκρίτων κρατοῦσε τήν δική του ἐπιρροή ἀρχικά τουλάχιστον περιορισμένη. Ἐπένδυσε ἔτσι στή συμμαχία μέ τούς ντόπιους πρόκριτους πού ἀναδείχθηκαν στήν τοπική Γερουσία, σέ μιά εὔθραυστη ἰσορροπία, ὅπου οἱ πολιτικοί προσπαθοῦσαν νά ἐπιβληθοῦν στούς ἰσχυρούς ὀπλαρχηγούς τῆς περιοχῆς.

Ο Α. Διακάκης ἀναδεικνύει μέ λεπτομερή καὶ τεκμηριωμένη καταγραφή τίς νέες συνθῆκες πού διαμορφώνονται σέ αὐτό τό «νέο», ἀναβαθμισμένο Μεσολόγγι: τόν διοικητικό, συντονιστικό όρλο τῆς πόλης στή Δυτική Στερεά, τή σημασία της ώς οἰκονομικοῦ κέντρου, τίς δυνατότητές της ώς τόπου στρατιωτικῆς ἀμυνας, τή θέση της ώς χώρου ὑποδοχῆς φευγάτων προσφύγων –κάποιες στιγμές μάλιστα μαζικῶν– καὶ τής διοχέτευσής τους σέ περιοχές ἐντός καὶ ἐκτός τῆς ὑπό διαμόρφωση Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Ἐδῶ, ἡ πρώτη πολιορκία τόν Ὁκτώβριο τοῦ 1822, ὅπως καὶ ἡ ἐπόμενη, ἔνα χρόνο μετά, καὶ ἡ ἐπιτυχής γιά τούς Ἑλληνες ἔκβασή τους, ἀνέδειξαν τίς δυνατότητες πού παρεῖχε ἡ γεωφυσική διαμόρφωση τοῦ Μεσολογγίου, ἀλλά καὶ τίς ἀδυναμίες πού παρουσίαζε ἡ ἀναπική ὀχύρωσή της, ὅπως καὶ τήν ὑποβόσκουσα ἀντιπαράθεση ντόπιων καὶ ἐπήλυδων.

Νομίζω ὅτι μά θετική ὅψη τοῦ βιβλίου τοῦ Α. Διακάκη εἶναι ὅτι ἀντιστέκεται στή μυθολογία καὶ ἐπιχειρεῖ μά πιό κριτική προσέγγιση σέ θέματα πού ἡ παλαιότερη ιστοριογραφία, ἀν δέν εἶχε ἀποσιωπήσει,

Τό Μεσολόγγι τῶν χρόνων τῆς Ἐπανάστασης

πάντως εἶχε παραμελήσει νά ἐντάξει στά ἐνδιαφέροντά της. Γιά παράδειγμα τό θέμα τῆς διάθεσης τῶν φορολογικῶν προσόδων τῆς περιοχῆς. Ό συγγραφέας, ἀξιοποιώντας τὸν λογαριασμὸν τοῦ γενικοῦ φροντιστῆ τῆς οἰκονομίας στή Δυτική Στερεά Νικολάου Λουριώτη, πού καλύπτει τὸ διάστημα ἀπό τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1823 μέχρι τὸν Ιανουάριο τοῦ 1825, ἐπισημάνει ὅτι γνωστοί ὄπλαρχηγοί, ὅπως οἱ Λιακατᾶς, Μακρής, Σιαφάκας, Στορνάρης, Καραϊσκάκης, ἔξασφάλιζαν μεγάλα εἰσοδήματα ἀπό τὴν ἐκμετάλλευση τῆς ὑπαίθρου, μέσω τῆς ἐνοικίασης ἡ ὑπενοικίασης τῶν προσόδων, ἐνῶ βρίσκονταν σέ ἀντιπαράθεση μὲ τοὺς πρόκριτους τοῦ Μεσολογγίου, πού ἐπίσης ἐπιδίωκαν νά κερδίσουν τίς σχετικές δημοπρασίες. Ἐνδεικτικά τῆς φύσης καὶ τῆς πολυπλοκότητας τῶν δημόσιων οἰκονομικῶν εἶναι τὰ δημοσίευματα τῶν Ἑλληνικῶν Χρονικῶν, πού κάνουν λόγο γιά «ἐν εἴδος βδελλῶν αἱ ὄποιοι βυζάνουσαι ἵκανόν μέρος τῶν δημοσίων προσόδων», στερώντας πόρους ἀπό τή διοίκηση, ἢ ἡ ἐπισήμανση στό ἴδιο ἐντυπο, ὅτι «σπεκουλατόροι» ἀγόραζαν τίς προσόδους μᾶς ἐπαρχίας στό 1/5 τῆς πραγματικῆς τους ἀπόδοσης, χρήματα πού καὶ αὐτά δέν ἔφθαναν στό δημόσιο ταμεῖο, γιατί στρατιωτικοί τά ἀπαιτοῦσαν, ἐμφανίζοντας παλαιούς λογαριασμούς δῆθεν χρεῶν σέ αὐτούς.

Ἐνοικιάσεις φορολογικῶν προσόδων, ἐμπόριο πειρατικῶν ἡ νόμιμων καταδρομικῶν λειῶν, διακίνηση δημητριακῶν καὶ ἄλλων τροφίμων ἀπό τά Ἐπτάνησα γιά τό στρατεύμα, μιά καὶ τό Μεσολόγγι εἶχε ἀπό τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1824 δριστεῖ κέντρο ἐπιστισμοῦ τῶν στρατευμάτων τῆς Δυτικῆς Στερεᾶς, δανεισμός τῆς τοπικῆς διοίκησης καὶ τῶν κοινοτήτων, ἐκμετάλλευση ἐργαστηρίων, φούρνων, μύλων, ἐλαιώνων, ἀμπελώνων, ἐκτροφή κοπαδιῶν, ἀγορά «ἔθνικῶν κτιρίων», συναποτελοῦν μερικές ἀπό τίς δραστηριότητες πού ἀποφέρουν

πλοῦτο σέ γνωστές οἰκογένειες προκρίτων τοῦ Μεσολογγίου (Ρατζηκότσικα, Σούτου, Λουριώτη, Παπαλουκᾶ, Ἀναστασίου κ.ἄ.). Αὐτοί συγκροτοῦν ἔναν κόσμο πού μετέχει ἐνεργά στήν Ἐπανάσταση καὶ παράλληλα προσπαθεῖ νά διασφαλίσει τά προσωπικά του συμφέροντα καὶ νά αὐξήσει τόν πλοῦτο του, ἀναπτύσσει ποικίλες πλευρές συνεργασίας μέ τή μορφή συντροφιῶν ἢ ἄλλων δικτυώσεων, πολεμᾶ καὶ ἐμπορεύεται, προσπαθώντας νά ἔξασφαλίσει πρωταγωνιστικό ρόλο ἐναντί τῶν ὄπλαρχηγῶν πού διατηροῦν ἰσχυρή παρουσία στήν περιοχή.

Εὔλογα ὁ συγγραφέας ἀφιερώνει 140 περίπου σελίδες τῆς μελέτης του στή μεγάλη καὶ ὑστατη πολιορκία τοῦ Μεσολογγίου, τήν ἔξοδο, τήν πτώση καὶ τήν τύχη τῶν γυναικόπαιδων καὶ τῶν αἰχμαλώτων. Ἀναπλάθει τήν πολεμική προσπάθεια, τίς ἐπιχειρήσεις ἐφοδιασμοῦ καὶ τήν ἐπιμελητειακή ὁργάνωση, τίς πολιτικές διεργασίες ἐν πολιορκίᾳ, τήν καθημερινότητα τῶν πολιορκημένων. Πιστεύω ὅτι ἔνα δεῖγμα τῆς σοβαρότητας τῆς δουλειᾶς τοῦ Α. Διακάκη εἶναι ὁ τρόπος πού προσεγγίζει τό ζήτημα τῆς ἐπιμελητείας τοῦ Ἀγώνα στό Μεσολόγγι, τό ὄποιο στήν πορεία ἀναδείχθηκε ἄλλωστε καὶ στό κρισιμότερο γιά τήν τύχη τῆς πόλης.

Πολεμοφόδια, τρόφιμα, νερό, ιατρικά εἶδη ἀπαιτοῦσαν μεγάλα χρηματικά ποσά γιά τή στοιχειώδη λειτουργία μᾶς πόλης πού, ὄντας πλήρως ἀποκλεισμένη, δέν μποροῦσε νά ἀναπτύξει παραγωγικές δραστηριότητες, ἐνῶ ἐντός τῆς λιλιπούτειας ὀχύρωσής της διαβιοῦσαν ἐνοπλη φρουρά, κάτοικοι καὶ γυναικόπαιδα· μᾶλλον ὑπερβολικά πολλοί ἀμαχοί γιά ἔνα πολιορκούμενο τείχισμα. Τά σιτηρέσια ἦταν τό μεγαλύτερο ἔξοδο, πού ἀντιπροσώπευε τά 2/3 τοῦ συνολικοῦ κόστους ὑπεράσπισης καὶ τροφοδοσίας τοῦ Μεσολογγίου. Βασικό πρόβλημα συνιστοῦσαν οἱ διογκωμένοι ἀριθμοί ἐνόπλων πού δήλωναν οἱ ὄπλαρχηγοί

Βιβλιοκρισίες

προκειμένου νά καρπώνονται ἐπιπλέον μισθούς καί σιτηρέσια. Ἐνδεικτικά, τόν Μάιο τοῦ 1825, ἡ εἰδική ἐπιτροπή ἐλέγχου, πού εἶχε συγκροτηθεῖ ὑπό τόν Τάτζη Μαγγίνα, χορήγησε σιτηρέσια γιά 7.000 ἀνθρώπους, σχεδόν τό διπλάσιο τῶν ἀνδρῶν τῆς φρουρᾶς τοῦ Μεσολογγίου, μέ τούς Σουλιῶτες ὑπερασπιστές τῆς πόλης νά φέρονται νά πρωταγωνιστοῦν στίς ὑπερβάσεις.

Πολλά πολεμικά περιστατικά τοῦ Ἀγώνα, ἀλλά κατεξοχήν τό Μεσολόγγι, πού ὑπῆρξε κορυφαία πολεμική στιγμή καί πράξη αὐτοθυσίας, θεωρήθηκε ὅτι θά ἔπειτε νά ἀποκαθαρθοῦν, νά ἔξαγνιστοῦν τρόπον τινά ἀπό κάθε τί ἱκανό νά ἀμαυρώσει τόν ἡρωικό χαρακτήρα τους. Ὁμως στό Μεσολόγγι οἱ στιγμές μεγαλείου συνυπῆρξαν μέ σσα συνήθη χαρακτηρίζουν τά ἀνθρώπινα: πλασματικοί, «πειραγμένοι» κατάλογοι πολεμιστῶν, κερδοσκοπία καί μαύρη ἀγορά τροφίμων, κλοπές καί ἀποκρύψεις ἐφοδίων, ἐμπόριο πολεμοφοδίων ἀπό τούς ἴδιους τούς ὅπλαρχηγούς, ἐκβιασμοί ἀπό Ἑλληνες ἐμπόρους στά Ἐπτάνησα γιά τήν ἄμεση καταβολή μετρητῶν ἀκόμη καί τίς ὠρες τῆς μεγάλης πείνας. Καί αὐτά ἀπό κοινοῦ μέ πολιτικές συγκρούσεις καί προσωπικές ἀντιπαραθέσεις, ἔντονες διαμάχες τῶν ντόπιων μέ τούς «ἴξω» ἐνόπλους, παρακολουθήσεις καί ὑπονομεύσεις ἐσωτερικῶν ἀντιπάλων. Ὅλα ἐτοῦτα ἐντάσσονται ἀπό τόν συγγραφέα στή θελητική ἀφήγησή του γιά τό τί συνέβη στίς δύο φάσεις τῆς τελευταίας πολιορκίας, μαζί μέ τήν καταγραφή τῶν στρατιωτικῶν γεγονότων, τό ἀπαράμιλλο θάρρος τῶν ἀγνωστῶν πού ἔμειναν νά πολεμήσουν κυριολεκτικά μέχρι τέλους, τή συμμετοχή γυναικῶν, παιδιῶν καί ἀνήμπορων στή μά-

χη, τήν ἀπελπισία μπροστά στό φάσμα τῆς πείνας. Τό μίγμα αὐτό «καλοῦ» καί «κακοῦ» ἀποδίδει τή συνθετότητα τῶν φαινομένων καί ἐπιτρέπει τήν κατανόηση ὅσων συνέβησαν μέσα ἀπό μιά μελέτη περίπτωσης, πού παρουσιάζεται κάπως ἀποκομμένη ἀπό τά συμφραζόμενα τῆς ἐποχῆς τῆς ἀλλά σίγουρα ἀποτελεῖ ἓνα ἰσχυρό, καλά τεκμηριωμένο παράδειγμα.

Κλείνοντας, μά παρατήρηση γιά τίς πηγές. Ο συγγραφέας ἔχει ἀναδιφήσει σέ ἓνα τεράστιο ὅγκο ἀρχειακῶν πηγῶν. Ἀνέκδοτων στήν πλειονότητά τους, ἀλλά καί ἐκδεδομένων, σχεδόν ὅλων ὅμως προβληματικῶν καί «δύσκολων», ἀφοῦ εἶναι διάσπαρτες, ἀποσπασματικές, χωρίς ὑποστήριξη ἀπό εύρετήρια ἢ δόδηγίες γιά τήν προσέλασή τους. Η ἀξιοποίηση τοῦ ὑλικοῦ εἶναι ἐπίτευγμα καί δεῖγμα τῆς ἐργατικότητας καί τοῦ πάθους μέ τό δούλεψε ό. Α. Διακάκης γιά νά συγκροτήσει καί νά τεκμηριώσει τή διατριβή του καί στή συνέχεια τό βιβλίο του, πού ὁπωσδήποτε ἀδικεῖται ἀπό τήν ἀπουσία εύρετηρίου. Τό βιβλίο αὐτό ἐντάσσεται ἐκ τῶν πραγμάτων στή σειρά ποικίλου χαρακτήρα ἐκδόσεων πού ἔχουν ἀρχίσει νά κατακλύζουν τά βιβλιοπωλεῖα λόγω τῆς ἐπετείου τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἐντούτοις δέν ἀποτελεῖ ἓνα ἐπετειακό βιβλίο. Καρπός πολύχρονης, κοπιαστικῆς ἔρευνας, βρῆκε φιλόξενη στέγη στής ἐκδόσεις Ἀσίνη, πού παρά τίς οἰκονομικές ἀντιξότητες προσπαθοῦν νά κρατοῦν ἀνοικτή τήν πόρτα ἐπικοινωνίας τῆς ἀκαδημαϊκῆς ἰστοριογραφίας μέ τό εὐδύτερο ἀναγνωστικό κοινό, πρός κοινό ὄφελος καί τῶν δύο.

Δημήτρης Δημητρόπουλος