



Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων

«Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις»

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017, ώρα 9:00-17:00

Αμφιθέατρο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Κωνσταντίνος Χαμπίδης, Υπεύθυνος Ψηφιακής Πολιτικής του Δήμου Αθηναίων

Είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη μία μεγάλη συζήτηση για τις έξυπνες πόλεις, σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τον όρο έξυπνη πόλη εννοείται ως η πόλη του μέλλοντος που ενσωματώνει τις τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς τις τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων για να λειτουργεί και να διαχειρίζεται τις υποδομές της. Ο οραματικός ορισμός αυτός, πολλάκις εξειδικεύεται ως μία πόλη που ενσωματώνει τις τεχνολογίες αιχμής στους κρίσιμους τομείς των υποδομών και λειτουργιών της: μεταφορές, ασφάλεια, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, ύδρευση και αποχέτευση, κτηριακό απόθεμα, αστική χλωρίδα, δημόσιος χώρος. Η τεχνολογία, ο χώρος της έρευνας, το επιστημονικό δυναμικό των μεγάλων αλλά και μικρότερων επιχειρήσεων ανά τον κόσμο ανταποκρίθηκε στην πρόκληση που τέθηκε: αναπτύχθηκαν πλατφόρμες που ενοποιούν διαφορετικές πηγές πληροφορίας, δημιουργήθηκαν εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, εγκαταστάθηκαν αισθητήρες στον δημόσιο χώρο, χρησιμοποιήθηκαν info kiosks και διαδραστικές οθόνες.

Ωστόσο στις εξελίξεις αυτές οφείλουμε να υπογραμμίσουμε έναν προβληματισμό: οι πόλεις είναι αποτέλεσμα του φυσικού τους γεωανάγλυφου, των κοινωνικών τους διεργασιών, των κλιματολογικών συνθηκών, των κατοίκων τους. Το δυναμικό φαινόμενο των συνεχώς μεταβαλλόμενων περιβαλλόντων έρχεται πολλές φορές να διαψεύσει στατικά τεχνολογικά μοντέλα, έτοιμες πλατφόρμες και λογισμικό που έχει γραφτεί για κάθε πιθανή πόλη στον κόσμο. Κάθε πόλη εμφανίζει χαρακτηριστικά, ποιοτικά και ποσοτικά, που δοκιμάζουν την αποτελεσματικότητα εκείνης της τεχνολογικής λύσης που έχει σχεδιαστεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν είναι λίγες οι φορές που η τεχνολογία ηττήθηκε στο φυσικό πεδίο των πόλεων και ο λόγος δεν ήταν γιατί δεν ήταν αρκετά καινοτόμα αλλά γιατί δεν έλαβε υπόψη της τις ανάγκες των κατοίκων, γιατί οι πόλεις αντιμετωπίστηκαν ως gadgets, ως μία ογκώδη παραλλαγή των smartphones.

Αυτές οι διαπιστώσεις δεν κρύβουν κάποια ιδιότυπη τεχνοφοβία, αλλά αντιθέτως θέλουν να υπογραμμίσουν την σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Καθώς το όραμα της διασυνδεδεμένης πόλης έρχεται να αντιμετωπίσει την κριτική πως σχεδίασε για τις έξυπνες πόλεις ερήμην του λιγότερο ή περισσότερο έξυπνου ανθρώπου, στο ελληνικό τοπίο οφείλουμε να κάνουμε κάποιες επιπλέον διαπιστώσεις που καλοπροαίρετα δοκιμάζουν την ειλικρίνεια των συμμετεχόντων στο δημόσιο διάλογο. Στην ειδική περίπτωση των ελληνικών έξυπνων πόλεων η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από λύσεις έξυπνης στάθμευσης, έξυπνου φωτισμού ή άλλων πολλά υποσχόμενων συστημάτων, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχουμε ολοκληρώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό βασικών λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης στις πόλεις. Το αίτημα για μία τοπική αυτοδιοίκηση η οποία

εξυπηρετεί τους δημότες της απομακρυσμένα, η οποία προσφέρει υπηρεσίες για online πληρωμές και αιτήσεις εγγράφων, η οποία ανταποκρίνεται ηλεκτρονικά στα αιτήματα των πολιτών, παραμένει απογοητευτικά επίκαιρο.

Οι προσπάθειες και το παραγόμενο έργο στον Δήμο Αθηναίων δεν επαναφέρουν απλώς το αίτημα για μία πιο αποτελεσματική τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά διαμορφώνουν ένα ευρύτερο πλαίσιο διαλόγου και - κυρίως- υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης. Πρωταρχικός στόχος μας είναι συνειδητοποίηση της ανάγκης για ψηφιακό μετασχηματισμό της ζωής στην πόλη. Η ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να είναι βαθιά εδραιωμένη στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, πρέπει να είναι ένα αυτονόητο αίτημα. Ο ψηφιακός αυτός μετασχηματισμός πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά: ανοιχτότητα, διαλειτουργικότητα, ανεξαρτησία από μεγάλες πλατφόρμες. Περαιτέρω, η πόλη πρέπει να ηγείται σε αυτόν τον μετασχηματισμό, να μην μένει αμέτοχη. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν εκείνα τα δίκτυα, ενσύρματα και ασύρματα, που θα υποστηρίξουν την μετάβαση της στην νέα εποχή. Αυτό το τοπίο περιγράφει μία πόλη όπου η επιχειρηματικότητα ανθεί και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίες σε θέσεις καινοτομίας.

Με απλά λόγια στόχος μας είναι μία ψηφιακή Αθήνα όπου όλοι κατανοούμε την ανάγκη για ψηφιακές υπηρεσίες τις οποίες απαιτούμε από όπου και αν προσφέρονται, όπου όλοι έχουμε παραπάνω από επαρκή πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπου ο δήμος ηγείται στην μετάβαση αυτή. Μια πόλη που αξιοποιεί το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό της και ενθαρρύνει την δημιουργία θέσεων εργασίας.

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2017

Χορηγοί:

SIEMENS
Ingenuity for life

 **COSMOTE**

SAP
®

 **ANAMET**
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 **ΚΑΥΚΑΣ**

Χορηγοί επικοινωνίας:

 **Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ**

 **ypodomes**
.com

 **naftemporiki.gr**