

Άγιοι ακρίτες σε



Τον Ηλία Αναγνωστάκη

ΚΑΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ πόλεμος σε Ανατολή και Δύση και σύμφωνα με τα ακριτικά τραγούδια ένας καβαλάρης, τροπαιοφόρος ἄγιος προστάτης της χριστιανικής τάξης των βασιλέων πγείται και σωτήρια παρεμβαίνει διαχρονικά από τον Ευφράτη ώς τις νέες χώρες του Ατλαντικού. Στις αρχές του 17ου αι. Αγγλοι εξερευνητές και ἀποικοι, μετά τους Γάλλους και Πορτογάλους, αποβιβάζονται σε μια περιοχή της Βόρειας Αμερικής, στις νότιες ακτές της σημερινής καναδικής πολιτείας του Νέου Μπρούνσβικ και ιδρύουν το οχυρό του Αγίου Γεωργίου κοντά στο ομώνυμο ποτάμι. Πρόκειται για μια ἀξένη και μυστηριώδη γεωμορφολογικά περιοχή, με κλειστούς κόλπους, μεγάλα ποτάμια, λίμνες, όπως η γνωστή λίμνη Ουτοπία με το τέρασδράκοντά της, η οποία για πολλά χρόνια ήταν το απώτερο βορειοαμερικανικό ἄκρο διείσδυσης της

αποικιοκρατικής χριστιανοσύνης. Στις δυτικές ἀκρές των ακρών στην τέλειωση του κόσμου, για να χρησιμοποιήσομε την ακριτική μούσα, ἔνας ακρίτας ἄγιος, ο στρατιώτης αἱ-Γιώργης, ως βασιλέων υπέρμαχος κατά το τροπάριο του, διατηρεί μετά μια πορεία αιώνων αναλλοίωτα τα βυζαντινά του χαρακτηριστικά στην υπηρεσία ἀλλων, Βρετανών, βασιλέων. Η περιοχή λοιπόν αυτή θα αποτελέσει για πολλά χρόνια το ἄκρον και όριο στις συγκρούσεις και διεκδικήσεις Ινδιάνων, Γάλλων, Αγγλων και επαναστατημένων Αμερικανών και θα καταστεί κατά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας τον 18ο αι. με τη νέα πόλη του Αγίου Γεωργίου στο Μαγκαγκουαντάβικ χώρος καταφυγής των πιστών στο βρετανικό στέμμα και στον προστάτη ἄγιο του, τον ἄγιο Γεώργιο.

Βυζαντινός ακρίτης

Ο ἄγιος Γεώργιος για να καταλήξει ακρίτης των συμφερόντων του βρετανικού στέμματος από την

Αμερική ως τις Ινδίες έχει προπογουμένως μια μακρά ακριτική ιστορία σχέσεων με τους Αγγλους και ἄλλους Σταυροφόρους. Η πρώτη αυτή επαφή και σχέση μάς οδηγεί στον Θεωρούμενο ως χώρο καταγωγής και δράσης του αγίου, στις βυζαντινές ἀκρές της Ανατολής, στην Καππαδοκία, στον Καύκασο, στη Συρία, μάλιστα στην Αντιόχεια και στην Παλαιστίνη, όπου και οι πρώτες μαρτυρίες λατρείας, θαυμάτων από τον 5ο και τον 6ο αι. και απεικονίσεις του εφίππου, δρακοντοκτόνου, διασώστη στρατιώτη αγίου.

Τον Πόντο και την Ιβρια-Γεωργία, την ακριτική πατρίδα του αγίου, την Καππαδοκία, τις ἀκρές και ερημίες του Ευφράτη φυλάσσουν και προστατεύουν ακρίτες, γόνοι μιας πολυεθνικής, χριστιανικής Ρωμιοσύνης, πολέμαρχοι, γόνοι πολυπολιτισμικοί, διγενείς. Οι Βυζαντινοί διγενείς ακρίτες με τη σειρά τους έχουν προστάτες γνωστούς στρατιώτες αγίους, αλλά κυρίως τους εντοπίους κατά λατρεία και καταγωγή Θεοδώρους και Γεώργιο. Ο Γεώργιος μάλιστα, όπως έχω υποστηρίξει, είναι ο κατεξοχήν δι-

Ανατολή και Δύση



◀ **Ο άγιος Γεώργιος και ο δράκοντας (1439-1440), οε πίνακα του Πάολο Ουτόλο. Παρίσιο Μουσείο Jacquemart Andre.** Στην πλάτη του δρακοντοκτόνου αγίου διακίνεται η σημαία «πλατύς κόκκινος σταυρός σε λευκό φόντο» (η βάση δηλαδή της αγγλικής σημαΐας), η οποία από την εποχή των Ριχάρδων του Λεοντόκαρδον ανήκει στα θεωρούμενα ως όπλα των αγίου Γεωργίου.

ντας στην πατρίδα του κάποιον που επέστρεψε από προσκύνη στη Μέκκα και χάθηκε στις άξενες άκρες και ερημίες της Αραβίας. Στην χριστιανική εκδοχή των ιστοριών αυτών οι μουσουλμάνοι ασπάζονται τον χριστιανισμό, όπως ο Σαρακηνός που καταδιώκει τη Ρωμιοπούλα και τον βοηθάει ο αι-Γιώργης να την συλλάβει, προδίδοντάς την. Πρόκειται για ακρίτη ισορροπιστή, αυνυποχώρητη υπερασπιστή και φύλακα αποδεκτών, αλλά και ρευστών υπαρκτών πίστης, συνόρων και άκρων, εκπρόσωπο και προστάτη της βυζαντινής εγκλωβισμένης στατικότητας, άγιο ελάχιστα επιθετικό, καθώς επεμβαίνει, βοηθεί, διασώζει, νικηφόρα αμύνεται, φυλάσσει, προστατεύει μια παλαιότατη αυτοκρατορική τάξη πραγμάτων. Και τον χαρακτήρα αυτό θα διατηρήσει, παρά τις επί μέρους δυτικές επιδράσεις, και στα νεότερα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας.

Ακρες και ακρότητες για ακρίτες αγίους

Προστάτης των Ιπποτών

Μια σημαντική διαφοροποίηση διαπιστώνεται στα τέλη του 11ου και στον 12ο αι. όταν ένα άλλο επιθετικό ιπποτικό ιδεώδες και ένας ληπτρικός, πλέον, εκχριστιανισμένος φανατισμός με απώτερη σκανδιναβική προέλευση -ως Σταυροφόροι Νορμανδοί, Φράγκοι και Αγγλοι εισβάλλει στους χώρους των

βυζαντινών ακριτών και στρατιωτικών αγίων της Μικράς Ασίας και Συροπαλαιστίνης. Ο άγιος Γεώργιος, προσαρμοζόμενος στις νέες τεχνικές πολέμου, εμπλουτίζεται και ανανεώνεται, όχι μόνον στην εικονογραφία του, από τον σιδερόφρακτο επιθετικό δυναμισμό της δυτικής ιπποσύνης. Αν και στη δυτική χριστιανούσην η λατρεία του αγίου Γεωργίου είναι σχετικώς διαπιστωμένη από πολύ νωρίς, ουσιαστικά διαδίδεται ευρύτερα στα χρόνια των Σταυροφοριών και ο διασώστης της κόρης, δρακοντοκτόνος, καβαλάρης, τροπαιοφόρος μάρτυρας αρμόζει στο ιπποτικό ιδεώδες της φεουδαρχίας και προβάλλεται ως πρότυπο και προστάτης των ιπποτών. Εποιητικός, αν και γνωστοί στον καθολικό κόσμο οι στρατιωτικοί άγιοι Θεόδωροι και Δημήτριος, μόνον ο Γεώργιος τελικά κυριαρχεί.

Το 1098 οι Σταυροφόροι Φράγκοι ιππότες είδαν τους αγίους Γεώργιο και Δημήτριο να τους βοηθούν στην μάχη της Αντιόχειας, τον άγιο Γεώργιο να πεγίται της εφόδου μπροστά στα τείχη της πολιορκούμενης Ιερουσαλήμ και το 1191, κατά την τρίτη σταυροφορία, η επικλήση του ονόματός του, που στα επόμενα χρόνια θα γίνει πολεμική κραυγή των Αγγλών στρατιωτών, τρέπει τους Σαρακηνούς σε φυγή κοντά στην Ακρα της Συρίας. Στο εξής ιδρύονται τάγματα ιπποτών υπό την προστασία του, η Γένοβα, η Πορτογαλία, η Αραγονία, η Καταλωνία, η

► **Ο άγιος Γεώργιος οώζει την κόρη σκοτώντας τον δράκο.** Στο πρωτόγραμμα του άγιου Γεωργίου και του καρδινάλιος Ιάκωβος Στεφανέου σε οιάση δέησης. Μικρογραφία από κώδικα της Βατικανής Βιβλιοθήκης (α' μισό 14ου αι.).

γενές ακρίτης άγιος, από πατέρα Καππαδόκη και μπτέρα Συροπαλαιστίνη, σύμφωνα δε με κάποιες παραλλαγές του βίου του είναι εκ μπτρός περσογεννής.

Η προγονική ιστορία του αγίου και η ακριτική δράση του συγγενεύει στενά με αυτήν του αραβογενούς εκ πατρός πάρω Βασιλείου Διγενή Ακρίτη. Σίγουρα σχετίζονται με την καταγωγή του, πλευρές της ανεξιθροσκης ή με κατανόηση και συμπάθεια στάσης του Ισλάμ προς τον αι-Γιώργη, αλλά και του ίδιου, σύμφωνα με τα θαύματα και τις παραδόσεις, προς το Ισλάμ, παραμένοντας πάντα υπέρμαχος και τροπαιοφόρος της χριστιανικής πίστης. Κυρίως όμως σχετίζονται και ερμηνεύονται με τη λατρεία στο πρόσωπό του των πληθυσμών της χριστιανικής και μουσουλμανικής Ανατολής, λαών που συμβίωναν ή θρησκευτικά αποσκιτούσαν και μετακινούνταν από τη μια στην άλλη όχθη του Ευφράτη.

Ο άγιος επανειλημμένως συντρέχει ή συνδιαλέγεται ως γνήσιος ακρίτης και ιππότης με μουσουλμάνους, σε σημείο μάλιστα που βοηθεί επαναφέρο-





▲ Το μαρτύριο των αγίων Σεβαστιανού. Ολόμπιον κάλλονς, με το γυμνό κορμί των διάτρητο από βέλη, απεικονίζεται ο στρατιώτης ἄγιος στον πίνακα (1476) του Αντονέλο ντι Μεοίνα. Πινακοθήκη Δρέσδης.

Λιθουανία τον τιμούν ως προστάτη ἄγιο τους, αλλά κυρίως στην Αγγλία τα θεωρούμενα από την εποχή του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου ως the St. George's arms, ειδικά η σημαία τους (πλατύς κόκκινος σταυρός σε λευκό φόντο, η βάση διπλαδή της γνωστής Union Jack) θα αποτελέσουν τα χαρακτηριστικά των Αγγλών στρατιωτών και ναυτικών. Από τον 15ο αι. θα αναγνωρισθεί δε και επισήμως ως ἄγιος προστάτης του στέμματος.

Δυτικοί ἄγιοι

Στους ίδιους χρόνους οι υπό ξένη κυριαρχία Βαλκάνιοι, Ρωμιοί και άλλοι μισθοφόροι, οι γνωστοί Στρατιώτες, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους υπό το λάβαρο του ακρίτη αγίου και δεν είναι τυχαίο ότι σε μία από τις πρώτες μεγάλες κοινότητες ορθοδόξων στην Εστερία, π. ιδρυση του Αγίου Γεώργιου των Ελλήνων συσπειρώνει στη Βενετία στρατιώτες, ναυτικούς, εμπόρους. Τόσο εδώ δύο και στις λατινοκρατούμενες περιοχές της Ανατολής οι Ρωμιοί έρχονται σε επαφή και γνωρίζουν και τους ιδιαίτερα τιμώμενους στη Δύση στρατιώτες αγίους, που μια διαφορετική παράδοση προβάλλει δύο και παραδίδει και στην εποχή μας τα μη στρατιωτικά τους χαρακτηριστικά.

Είναι η περίπτωση των στρατιωτών αγίων Μαρτίνου, Χριστοφόρου, Σεβαστιανού. Τον Μαρτίνο στη λαϊκή λατρεία της Δύσης (11 Νοεμβρίου) θα τον κερδίσουν τα πιθούγια, οι γιορτές για το ἀνοιγμα των βαρελιών κι έτσι θα μοιραστεί το νέο κρασί με τους άλλους επίσης στρατιώτες, καβαλάρηδες αγίους της Ανατολής που τιμώνται την ίδια εποχή, πάλι τον ἄγιο Γεώργιο τον Μεθυστή (3 Νοεμβρίου) και τον ἄγιο Μνά (11 Νοεμβρίου). Τον στρατιώτη Χριστόφορο μια παρετυμολογική παρεξήγουστη σε Ανατολή και Δύση θα τον δει να κατάγεται από τις ἀκρες των ακρών, την βαρβαρική τέλειωση του κόσμου, από τη φυλή των Κυνοκεφάλων, κι έτσι απεικονίζεται ως σκυλομούρης ή γίγαντας. Τέλος, το γυμνό διάτρητο από τα βέλη κορμί του μάρτυρα Σεβαστιανού θα αποτελέσει το πρόσχημα και την αφορμή στον απωθημένο ανδρικό πδονισμό των ζωγράφων της Αναγέννησης και εξής για να αναδειχθεί ως αγιότης μια άλλη διαχρονική πτυχή των ἀγαμών ανδρικών κοινωνιών, του κάθε στρατεύματος: η φαλλική ορμή και βία μέχρι θανάτου του ενός ανδρικού σώματος πάνω στο άλλο. Κατανοντές, νόμιμες ἀκρες και υποκριτικά αποσιωπούμενες πραγματικότητες που εξορίζονται ως ακρότητες, ενώ αποτελούν την άλλη όψη του ιδίου στρατιωτικού νομίσματος, όπου ούτε δράκος ούτε κόρη προσφέρονται για να κατακρατήσουν και να θολώσουν τα νερά της πηγής.

Αν πατέρ πάντων πόλεμος

Και Suddenly last summer... όχι δεν κυριάρχησε η φροντίδα της ψυχής ή της αγάπης, δεν κατασπαράχθηκε ο Σεβαστιανός εν θεάτρω ούτε αυτοκόνησε ο Μισίμα ούτε στάλθηκαν στο Αφγανιστάν οι Σεβαστιανοί φαντάροι του Τσαρούχη. Ο αἱ-Γιώργης Bush, δρακοντοκτόνος ακρίτης του πολιτισμού μας κυνηγάει τον μουσουλμάνο δράκο στις ἀκρες των ακρών... Αν πατέρ πάντων πόλεμος, μάλλον χρειάζεται τροπαιοφόρους στρατιώτες αγίους.