

Στο λόγιο Βυζάντου

Tov Ηλια Αναγνωστάκη

ΔΕΝ ΘΑΗΤΑΝ υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι για την κυρίως βυζαντινή περίοδο το δελφίνι σχέδιόν δεν υπάρχει. Από τον 7ο αι. κ.ε. ουσιαστικά δεν διαθέτουμε, μαρτυρίες για τη σχέση του βυζαντινού ανθρώπου με το δελφίνι. Τούτο βεβαιώς δεν σημαίνει ότι δελφίνια δεν υπήρχαν στις βυζαντινές θάλασσες ή ότι οι βυζαντινοί θαλασσινοί, νησιώτες, ψαράδες, ναυτικοί δεν είχαν τις ίδιες αγαπητικές σχέσεις ή παραδόσεις για τα δελφίνια, όπως οι πρόγονοι τους κατά τους αρχαίους και υστερορωμαϊκούς χρόνους. Πιθανώς δεν μας έχουν διαστηθεί οι μαρτυρίες αυτές, αλλά ακόμη πιθανότερο μοιάζει ότι οι μεσοβυζαντινοί άνθρωποι είναι στην πλειοψηφία τους στραμμένοι στην ενδοχώρα ακόμη και αυτοί οι νησιώτες και οι παράλιοι πληθυσμοί.

Κατά τον 7ο αι. π. Αίγυπτος, π. Παλαιστίνη, π. Συρία, π. παράλιος Μικρά Ασία, π. Κύπρος, π. ελληνική χερσόνησος και π. Κρήτη χάνονται διά παντός ή για μεγάλα χρονικά δαστήματα. Τα μακρινά θαλάσσια ταξίδια έχουν γίνει ιδιαίτερα επισφαλή, π. Μεσόγειος έχει τριχοτομηθεί, Αραβίς, Σαρακνοί και άλλοι επιδρομείς και πειρατές δυσχεραίνουν ή απαγορεύουν την όποια ειδυλλιακή ή εμπορική προοπτική που διαπιστώνομε στους προηγούμενους αιώνες. Νησιά ερημώνονται, σπουδαία λιμάνια και παράλιες πόλεις εγκαταλείπονται και κυρίαρχος πολιτισμός είναι πλέον αυτός της ορεινής, οχυρωμένης καστρόπολης που εξαρτάται από τη γεωργία και την κτηνοτροφία, δεν γνωρίζει ή βλέπει μόνον από μακριά τη θάλασσα. Οσοι γράφουν στα χρόνια αυτά φαντάζονται και περιγράφουν τον θαλάσσιο και ναυτικό βίο με κλασικά και υστερορωμαϊκά δάνεια. Στη Βιβλιοθήκη του ο Φώτιος (9ος αι.) αναφερόμενος σε έργο του παλαιού σοφιστή Ιμέριου, στο οποίο περιγράφεται ο ποταμός Μαιανδρος να μετατρέπει με τις προσχώσεις του σε ξηρά τη θάλασσα, μας δίνει μια εικόνα που θεωρούμε ότι τατιράζει σε όσα αναφέραμε: αντί για θάλασσα βλέπεις πλέον ξηρά, αντί για δελφίνια σκιρτούν τα ζώα, αντί για τις φωνές των ναυτών ακούγεται ο ήχος της φλογέρας. Οι παραπάνω διαπιστώσεις βοηθούν σχηματικά στην ερμηνεία της απουσίας ή της κοινοτοπίας των πληροφοριών για δελφίνια στα βυζαντινά κείμενα.

Δελφίνια-Σωτήρες

Αν αυτή είναι η κατάσταση κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, αντίθετα κατά τους πρωτοχριστιανικούς και πρωτοβυζαντινούς χρόνους ως τον 7ο αι., όπως σε πολλούς άλλους τομείς έτσι

► *Νηρηΐδα, μνημή προσωποποίηση του κύματος, με θαλάσσιο άλογο και δελφίνια, 3ος αι. μ.Χ. Μονοείο Ei Jem, Τυνησία.*



και στον θαλάσσιο βίο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες μνημειακές, εικαστικές ή φιλολογικές μαρτυρίες, οι Βυζαντινοί συνεχίζουν να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν με τον δικό τους βέβαια τρόπο τις αρχαίες αντιλήψεις περί δελφινιών.

Το θέμα του Αρίωνα και του δελφινιού σωτήρα των ναυαγών υπήρξε προσφιλές και στους επιγραμματοποιούς των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Ο Αντιφίλος ο Βυζαντίος και ο Βιάνωρ σε επιγράμματά τους αναφέρονται στη σχέση αυτή και περιγράφουν αγάλματα του Αρίωνα με το δελφίνι που υπήρχαν στο Ταίναρο. Ενα από αυτά τα αγάλματα πιθανότατα σωζόταν στο Ταίναρο κατά τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, καθώς το είδε στα τέλη του 2ου μ.Χ. ο Παυσανίας. Πρό-

κείται για άγαλμα που παρίστανε μιαν άλλη ιστορία, αυτήν του παιδιού που θεράπευσε το πληγωμένο από τους ψαράδες δελφίνι και ακολούθως έγιναν αχώριστοι φίλοι. Οπως υπάρχουν πολλές ιστορίες με το θέμα της σωτηρίας ναυαγών από δελφίνια, με κυρίαρχη γνωστή αυτή του Αρίωνα, αλλά και του Φαλάνθου, Μελικέρτη κ. ά., έτσι και το θέμα του έρωτα με τα δελφίνια μάς παραδίδεται σε πολλές παραλλαγές.

Ερως οικολογίας και δελφινιών

Στην ιστορία του Κοίρανου από την Πάρο, την οποία διασώζει ο Αθηναίος και ο Αιλιανός, τα δύο παραπάνω θέ-

ματα αξιοποιούνται και προβάλλονται ως ανταπόδοση ευεργεσίας. Η προστασία της φύσης ανταμείβεται. Ο Κοίρανος πληρώνει τους ψαράδες για να απελευθερώσουν τα δελφίνια που είχαν ψαρέψει στα νερά του Βυζαντίου. Οταν κάποτε το καράβι του ναυάγησε ανάμεσα στη Νάξο και την Πάρο, ενώ όλοι οι άλλοι πνίγηκαν, αυτός μόνον σώθηκε από τα δελφίνια. Λέγεται μάλιστα ότι στον θάνατό του, κατά την εκφορά και καύση του νεκρού του κοντά στο λιμάνι της Μίλιτου φάνηκε ένα κοπάδι δελφίνια να συμμετέχει στο πένθος.

Πάντα ο Αιλιανός (3ος αι. μ.Χ.), ο αγαπημένος των Βυζαντινών, θα μας παραδώσει την πιο τρυφερή, παλαιά ιστορία οικολογικής ισορροπίας και ερωτικής σχέσης με τη φύση. Στην Ιασό της Καρίας, στα νοτιοδυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, ένα όμορφο αγόρι γυμναζόταν στο γυμναστήριο που ήταν δίπλα στη θάλασσα. Μετά τους αγώνες κατέβαινε στη θάλασσα να πλυθεί, κι εκεί που κολυμπούσε ολόγυμνο τον ερωτεύτηκε παράφορα ένα δελφίνι (ερά δελφίς έρωτα δριμύτατον). Για πολύ καιρό κάθε φορά που κετέβαινε από τα γυμνάσια το αγόρι να πλυθεί ερχόταν ο εραστής του, το δελφίνι, και είτε κολυμπούσαν και συ-

Εις δελφίνα βαστάσαντα άνδρα ναυηγόν...

ΕΓΩ το θαλάσσιο ζώο τον ανθρώπο της γης, νεκρό ναυαγό εγώ που ζω μεσ στο νερό πάνω στην ράχη μου τον έφερα στην αμμουδιά. Ομως αλλάζει τι κατόρθωσα; Κολυμπώντας βαθιά από το πέλαγος προς την ξηρά για να απιθώσω τον νεκρό που κουβαλούσα, με τη σειρά μου ανταμείφθηκα με θάνατο. Φτάνοντας στη στεριά η δική του γη με σκότωσε, όπως αυτόν τον γηίνοντο δική μου θάλασσα (Αντιφίλος Βυζαντίου, Ελληνική Ανθολογία IX 222).

ναγωνίζονταν ώς βαθιά στη θάλασσα είτε ο νέος καβαλούσε στην ράχη του θαλάσσιου φίλου του και χάνονταν αγκαλιασμένοι στα ανοικτά. Το πράγμα έγινε γνωστό στους Ιασείς που το θεώροσαν γεγονός αξιόζηλον, γιατί ο νέος όχι μόνο ήταν αξιέραστος στους ανθρώπους για τη ομορφιά του, αλλά ακόμη και σε αυτά τα ζώα. Μια φορά όμως που το αγόρι είχε καταπονθεί υπερβολικά από τις ασκήσεις έγειρε κουρασμένο στην ράχη του εραστή του δελφινιού και το ραχιαίο πτερύγιο καρφώθηκε στην κοιλιά του και ξεψύχησε. Γέμισε π θάλασσα αίματα και το δελφίνι όρμησε απεγνωσμένα προς την ξηρά και έτσι ενωμένοι ξεψύχησαν στην ακτή. Κι οι Ιασείς για να τιμήσουν τήν φιλίαν εκείνων τήν ισχυράν έφτιαξαν άγαλμα πάνω σε τάφον κοινόν ωραίου μειρακίου και δελφίνος. Εκοψαν και νόμισμα με αντίστοιχη παράσταση για να μνημονεύσουν το αμφοίν πάθος. Στην ιστορία αυτή, που όπως σημειώνει ο Αιλιανός, είχε επαναληφθεί τόσο στην Ιταλία όσο και στην Αίγυπτο των Πτολεμαίων, αυτό που συγκινεί στην αφήγηση είναι η υπογράμμιση της κοινότητας ανθρώπου και ζώου, η ένωσή τους ώς τον θάνατο, η κοινή τους μοίρα, το αμφοίν πάθος.

Ερμηνείες και παροιμίες

Βέβαια όπως και σε άλλες περιπτώσεις, οι Βυζαντινοί για να ερμηνεύσουν τις ιστορίες αυτές θα εφαρμόσουν είτε τη χριστιανική συμβολική ή την παλιά, ελληνιστική, πραγματιστική-ιστορική μέθοδο του Ευμερού. Επί παραδείγματι ο Ι. Τζέτζης (12ος αι.), θεωρεί την ιστορία του Αριώνα αλληγορία, τα δε περι δελφινιών δεν είναι τίποτε άλλο από αλληγορική αναφορά σε δελφινόμορφα ή δελφινοφόρα καράβια, καθώς δελφίς ονομάζοταν όργανο πολεμιστήριο για ναυμαχία. Στηριζόμενοι επίσης σε προγενέστερα έργα, δηλαδή στις διάφορες Φυσικές ιστορίες ή στα Περιιδιοτήτων ζώων και στα Αλιευτικά θα επαναλάβουν τις αντιλήψεις για το φιλοίκιον των δελφινιών, τη μεταξύ τους αλληλεγγύη, προβάλλοντάς την ως παράδειγμα για τους ανθρώπους: όταν πληγώθει ή πεθάνει δελφίνι, τα άλλα δελφίνια προστρέχουν, βοηθούν ή το οδηγούν στην ξηρά για να μπν το καταβροχθίσει κάποιο άλλο κίτος. Πρόκειται για προσπάθεια ερμηνείας του συχνού φαινομένου εκβρασμού αποπροσανατολισμένων δελφινιών στις ακτές.

Ευρεία χρήση γίνεται επίσης των αρχαίων παροιμιών π.χ. μαθαίνεις δελφίνι να κολυμπά (δελφίνια νήκεσθαι διδάσκεις), δελφίνι στη στεριά, δελφίνι στη λεκάνη κ.ά. Η ταχύτητα και το αγέρωκο του δελφινιού όταν κολυμπά στη λαιλαπά ή στην ανοιξιάτικη θάλασσα αποτελούν προσφιλείς εικόνες και παρομοιώσεις. Ο Συμέων ο Μάγιστρος (10ος αι.) σε γράμμα του θεωρεί ότι ο φίλος του είναι ως δελφίς μέγια εν ειρήι υπερνυχόμενος. Επαναλαμβάνονται επίσης οι γνωστές από την αρχαιότητα διαπιστώσεις για τον τρόπο που αναπνέει ή κοιμάται το δελφίνι μέσα στη θάλασσα, που καταστρέφει τα δίκτυα των ψαράδων και συνοδεύει τα



◀ **Πέτρινα δελφίνια από το νοτερορωμαϊκό θέατρο της πόλεως Αβρότονον ή Sabratha στις ακτές της Λιβύης, 2ος-3ος αι. μ.Χ.**

πλοία. Πολλοί άνθρωποι που παριστάνουν τους φίλους είναι σαν τα δελφίνια, καθώς συντροφεύουν τα σκάφων ός την ακτή, αλλά μετά τα εγκαταλείπουν, μας λέει ο Κ. Μανασσής (12ος αι.) στο μυθιστόρημά του Αρίστανδρος και Καλλιθέα. Οι παρόντες μόνο στην ευτυχία των άλλων μοιάζουν με αυτά τα δελφίνια, αλλά και με τις ψείρες που ζούν στο σώμα του ανθρώπου όσο αυτό είναι ζωντανό και μετά το εγκαταλείπουν. Τέτοιες παρομοιώσεις δεν είναι βεβαίως από τις επιτυχέστερες.

Ο Ευστάθιος Θεοσαλονίκης (12ος αι.) θεωρεί το δελφίνι ζώον συνετώτατον και φιλανθρωπότατον, άλλο δε γένος οι δελφίνες κρίπτη όντες, άλλο γένος οι ιχθύες. Η επαναλαμβάνομενη αυτή αναφορά στην διαφορά γέ-

Οι Βυζαντινοί συνεχίζουν να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν με το δικό τους τρόπο τις αρχαίες αντιλήψεις

vous και σε πιο πρωτότυπα βυζαντινά παιγνια του λόγου.

Δελφίνια φονευτές και λακέρδες Αμαζόνες

Μετά τον 11ο αιώνα και κυρίως στα ύστερα βυζαντινά χρόνια ο Βυζαντινός άνθρωπος και βεβαίως ο λόγιος που καταγράφει και μας πληροφορεί, έχει καλύτερη γνώση και σχέση με τη θάλασσα. Χωρίς να αφίσταται εντελώς από την αρχαία μίμηση μας παραδίδει όμως για πρώτη φορά έργα πρωτότυπα, όπου η καθημερινότητα και η φύση μέσα από την σπαρταριστή σάτιρα, το αστείο ή την παρωδία και με το αναπόφευκτο υβρεολόγιο εισβάλλουν στους πάντα παρόντες φιλολογικούς κανόνες της σύμβασης. Στον Πουλολόγο πιθανότατα έργο του 13ου αι.

υπάρχουν περιγραφές του γιαλού οπού δελφίνοι τρέχουν και θαλασσοκόπανιστων, βραχοδαρμένων γλάρων που καλούνται εργάτες των δελφινιών: μισταργέ δελφίνου θαλασσίου. Στα ίδια πάντα χρόνια πρέπει να έχει γραφτεί ο Οψαρολόγος εν ειδεί αστείου δικαστικού πρωτοκόλλου. Συνεδριάζουν τα ψάρια παρουσία του βασιλιά Κίτου και του περιβλέπτου ανθυπάτου Δελφίνου για να δικάσουν τον τάριο που κατηγορείται για προδοσία.

Όπως μπορεί να διαπιστωθεί και μόνο από τις απλές αυτές αναφορές στον 13ο αι. το περιβλεπτο δελφίνι και ο θαλάσσιος βίος δανείζουν θέματα για να παραδοθούν έθιμα και καταστάσεις ή απλώς για να γελάσουν οι Βυζαντινοί με αστεία και ευτράπελες, απίθανες ανατροπές και αντιστοιχίες. Τούτο κορυφώνεται την εποχή που το εμπόριο

των ταρίχων και αλιπάστων (στο οποίο ποτέ οι Βυζαντινοί δεν έπαφαν να δινουν μεγάλη σημασία και μάλιστα στον Εύξεινο Πόντο με τα καβάρια και τους τζίρους) αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό Βενετών και Γενοβέζων. Οι τελευταίοι μάλιστα φέρνουν στις βυζαντινές αγορές για πρώτη φορά τις ρέγκες του Ατλαντικού. Αυτή η σύγκρουση ρέγκας-τζίρου μας παραδίδεται κατά απίθανο τρόπο στο σκαλάθυρμα που επιγράφεται Του Θεολογάκη ως εκ προσώπου των καλούμενων τζίρων, με εμπλοκή στην δράση δελφινιών φονευτών. Οι τζίροι απειλούν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους, θα εγκαταλείψουν τον Εύξεινο Πόντο και διασκίζουν τη Μεσόγειο θα πάνε στον Ατλαντικό Ωκεανό και στα νησιά της Βρετανίας να παχύνουν και να γίνουν ρέγκες. Σε αυτό το εκβιαστικό αίτημα απαντά ο δούξ Κατασάμπας που απειλεί με τη σειρά του ότι θα εξαποστείλει εναντίον τους κυνίσκους, ορκύνες και ξιφίες. Επίσης θα στείλει τις Αμαζόνες-λακέρδες να τους κυνηγήσουν και τα δελφίνια-φονευτές που όχι μόνο δεν συμπαθούν τους τζίρους αλλά και τους εξολοθρεύουν.

Μάκες, συγκρούσεις, έρωτες: ένα σύμπαν που σκιρτά και πάλλεται σε απόλυτη φυσική αρμονία και όπου το δίθεν περιούσιο ον, ο άνθρωπος, άλλοτε εξανθρωπίζει στοιχεία και δυνάμεις, δελφίνια, ψάρια, και άλλοτε επιβάλλει τα μέτρα του, υποτάσσει εξολοθρεύει και καταστρέφει. Κι ο Ρωμιός Βυζαντινός, βυζαντινόλογος, αδιαφορώντας για την επίσημη ταυτότητα της αυτοκρατορίας και του iερατείου της, κάνεται στο ελληνικό, φυσικό βασίλειο των αισθήσεων και ονειρεύεται... Ευτυχισμένος όποιος ζει συντροφιά με τα δελφίνια στο άκρο του Ταϊνάρου, στο λιμάνι της Μιλάτου, στην ακρογιαλιά της Ιασού, ή ψαρεύοντας τζίρους και απελευθερώνοντας δελφίνια στο Βυζάντιο, μακριά από τις ερμηνείες, τις σωτηριολογικές αναγωγές και τη θεολογική χλιδή της ιουδαϊκής αιρέσεως...





► Οι Δελφίνες.
Το τερόν Τροφω-
νέως και Αγαμή-
δον. Βυζαντινός
κώδιξ 12ον αι.
(Αγιον Όρος,
Μονή Παντελεή-
μονος κάθ. 6, φ.
164 β).