

Τα οθωμανικά σχέδια

Τον ΚΩΣΤΑ Γ. ΤΣΙΚΝΑΚΗ

Ιστορικό, Ερευνητής στο IBE του EIE

MEΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ του Ιάκωβου Β' Λουζινιάν το 1473, τη διακυβέρνηση της Κύπρου ανέλαβε ως αντιβασιλισσα η βενετικής καταγωγής σύζυγός του Αικατερίνη Cornaro. Ήταν η ευκαιρία που αναζητούσαν οι Βενετοί για τον έλεγχο του νησιού. Το 1489 η Cornaro παραιτήθηκε από το αξιώμα της και παρέδωσε την Κύπρο στη Δημοκρατία του Αγίου Μάρκου. Οι νέοι κυρίαρχοι για να διατηρήσουν το νησί κάτω από τον έλεγχό τους χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν κατά τις επόμενες δεκαετίες τις πολιτικές δυνάμεις της εποχής.

Οι Μαμελούκοι της Αιγύπτου

Η Κύπρος ήταν φόρου υποτελής κατά την τελευταία περίοδο των δυναστειών των Λουζινιάν στους Μαμελούκους σουλτάνους της Αιγύπτου. Το 1490 υπογράφτηκε συμφωνία, με την οποία ο σουλτάνος αναγνώριζε τη διαδοχή που επήλθε στο νησί. Οι νέοι κυρίαρχοι όμως θα συνέχιζαν να καταβάλλουν τον καθιερωμένο από το 1426 επήσιο φόρο των 8.000 δουκάτων.

Η συμφωνία αποτέλεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκαν τα δύο μέρη τα επόμενα χρόνια. Η καθυστέρηση στην καταβολή του επήσιου φόρου από την πλευρά των βενετικών αρ-

χών, δημιουργούσε συχνά εντάσεις. Πολλές φορές απειλούσαν οι σουλτάνοι της Αιγύπτου ότι θα επέμβουν δυναμικά για να διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Η διαγραφόμενη σύγκρουση αποφεύχθηκε ως το 1517, οπότε καταλύθηκε το κράτος των Μαμελούκων από τους Οθωμανούς.

Ευρωπαϊκά κράτη

Η εγκαθίδρυση των Βενετών στην Κύπρο αιφνιδίασε αρκετές ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες απέβλεπαν στον ίδιο στόχο. Μεταξύ εκείνων που αντέδρασαν έντονα ήταν η Σαβοΐα, που διεκδικούσε την Κύπρο από την εποχή της έξωσης της προκάτοχου του Ιάκωβου Β', βασιλισσας Καρλότας.

Το 1509, οι δυνάμεις που συγκρότησαν τη Συμμαχία του Cambrai εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να εκστρατεύσουν εναντίον της Κύπρου για να επιβάλλουν την τάξη. Για να αποτρέψει την κίνησή τους η Βενετία συνεννοήθηκε με τους Οθωμανούς και τους Μαμελούκους για τη σύναψη συμμαχίας. Τα ευρωπαϊκά κράτη εγκατέλειψαν πρόσκαιρα τα σχέδιά τους.

Τον Μάιο του 1510 οι πρέστες των ευ-

ρωπαϊκών δυνάμεων συμφώνησαν να αναλάβουν σταυροφορία για την κατάληψη των Ιεροσολύμων. Η σταυροφορία απέβλεπε, κυρίως, στην αποκατάσταση της Ιωάννας, κόρης του μεγάλου δούκα της Τοσκάνης Φερδινάνδου Α' και κήρας του βασιλιά της Νεάπολης Φερδινάνδου Β', που θα νυμφευόταν τον Κάρολο της Σαβοΐας, νόμιμο διάδοχο της δυναστείας των Λουζινιάν από τον γάμο της Καρλότας με τον Λουδοβίκο της Σαβοΐας. Τελικά όμως ναυάγησε το σχέδιο και ματαιώθηκε το συνοικέσιο. Οι αξιώσεις ωστόσο της

Σαβοΐας στο βασίλειο της Κύπρου συνεχίστηκαν και τις επόμενες δεκαετίες. Η αντιπαλότητα με τους Τούρκους χρονολογείται από την πρώτη χρονιά της βενετικής παρουσίας στην Κύπρο. Συχνότατα άνδρες του τουρκικού στόλου αποβιβάζονταν σε διάφορες περιοχές του νησιού. Αφού λεπλατούσαν χωριά και αιχμαλώτιζαν κατοίκους αποχωρούσαν. Από το 1503, μετά την υπογραφή συνθήκης ειρήνης, εξομαλύνθηκαν οι βενετοτουρκικές σχέσεις. Η θετική αυτή εξέλιξη επέτρεψε στην Βενετία να παγιώσει την κυριαρχία της στην Κύπρο. Οι Τούρκοι πάντως συνεχώς συντηρούσαν το κλίμα αστάθειας.

Εκστρατεύοντας το 1517 στην Αίγυπτο ο σουλτάνος Σελίμ Α', ζήτησε από τη Βενετία την άδεια να χρησιμοποιήσει στις επιχειρήσεις του το λιμάνι της Αμμοχώστου. Τελικά, του επιτράπηκε να αγκυροβολήσει στην Πεντάγυια, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Οι Βενετοί φοβήθηκαν ότι, σε περίπτωση που οι Τούρκοι κατέπλεαν στην Αμμοχώστο, θα εξορμούσαν για να καταλάβουν το νησί. Γι' αυτό και κινητοποιήθηκαν, στέλνοντας στο Κάιρο πρέσβεις τους.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 1517 ανανεώθηκε η συνθήκη, με την οποία επικυρώνονταν τα εμπορικά προνόμια της Βενετίας στην Αίγυπτο και σε άλλες περιοχές της οθωμανικής επικράτειας. Ο επόμενος χρόνος υποτέλειας για την Κύπρο καταβαλλόταν πλέον από τους Βενετούς στους Τούρκους. Το ποσό αντλούνταν από το κυπριακό δημόσιο ταμείο και για τη συγκέντρωση του φορολογούνταν οι ντόπιοι πληθυσμός.

Τα τουρκικά σχέδια

Η κατάληψη της Αιγύπτου από τους Οθωμανούς το 1517 σήμανε την αντιστροφή μέτρησης για την Κύπρο. Εχνατα συνειδητού τη Βενετία, ότι η επίθεση εναντίον του νησιού ήταν θέμα χρόνου, εργάστηκε για να αποτρέψει την αρνητική εξέλιξη. Η καθυστέρηση στην εκδήλωση της επίθεσης οφειλόταν στις προτεραιότητες που είχαν θέσει οι Τούρκοι.



◀ Γαλέρα προσκυνητών και πλοία των Οθωμανού τανάρχων Πίρι Ρέις, γνωστού και ως πρώτου χαριογράφου των Οθωμανών, σε τανάρχα στα ανοιχτά της Κύπρου (χιλιογραφία του 1546). Οι Τούρκοι, διαθέτοντας απόλυτη κυριαρχία στον χώρο της ανατολικής Μεσογείου, έστρεψαν από το 1520 σταθερά το ενδιαφέρον τους στην Κύπρο. Ωστόσο, οι ονοτηματικές προειδοποίες κατάληγησαν ξεκίνησαν στις αρχές του 1570.

κατάληψης της Κύπρου



▲ Η Λευκωσία με τις βενετούνικες οχυρώσεις της ασφυκτικά πολιορκούμενη από τους Τούρκους, σε οχέδιο του G.F. Camocio, ένα από τα πολλά πον κυκλοφόρησαν στην Ιταλία το 1570. Στις 20 Ιουλίου 1570 ξεκίνησε η πολιορκία της, εφαρμόστηκε σταδιακά αποκλεισμός και στις 8 Σεπτεμβρίου εξαπολύθηκε η τελική επίθεση και κατάληψη. Την τώχη της γνώρισαν διαδοχικά τα φρούρια Κερύνειας, Πάφου και Λεμεσού. Εμεινε η Αμμόχωστος.

Μόλις πληροφορήθηκε το 1520 η Σύγκλιτος ότι ο τουρκικός στόλος θα εκστράτευε εναντίον της Ρόδου και της Κύπρου, ξεκίνησε την ενίσχυση της άμυνας του νησιού. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε για την Αμμόχωστο. Λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η Τουρκία στις ανατολικές επαρχίες της Μ. Ασίας το σχέδιο αναμέτρησε τελικά αναβλήθηκε. Με τον θάνατο του Σελίμ Α' τον Σεπτέμβριο του 1520, ο νέος σουλτάνος Σουλεϊμάν Α' ο Μεγαλοπρεπής το επανέφερε, καταλαμβάνοντας το 1522 τη Ρόδο.

Στη μοναδική επίθεση που πραγματοποιήθηκε εναντίον της Κύπρου κατά τη διάρκεια του Τρίτου Βενετοτουρκικού Πολέμου (1537-1541), καταστράφηκε τον Μάιο του 1539 το φρούριο της Λεμεσού, με απροσδιόριστο

αριθμό θυμάτων. Με τη συνθήκη ειρήνης που υπογράφτηκε, ο φόρος υποτελείας για την Κύπρο συνεχίστηκε να καταβάλλεται από τους Βενετούς.

Νιώθοντας πλέον απόλυτοι κυριαρχοί οι Τούρκοι στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στον κυριότερο στόχο τους, την κατάληψη της Κύπρου. Εκμεταλλεύομενοι το εχθρικό κλίμα που υπήρχε στο νησί σε βάρος των Βενετών, με τη βοήθεια της προπαγάνδας, επιδίωξαν να προσεταιριστούν τον ελληνικό πληθυσμό, ώστε να μην αντιδράσει σε τυχόν τουρκική επίθεση. Χαρακτηριστική της τακτικής που ακολουθούσαν είναι η στάση τους στην περίπτωση του επαναστατικού κινήματος του Ιακώβου Διασσωρινού.

Μέσα στο κλίμα έντασης που κυριαρχούσε στο νησί μετά την καταστολή του κινήματος, αναβίωσαν παλιές δυτικές αξιώσεις. Τις ενθάρρυναν οι Τούρκοι ώστε να πλήξουν περισσότερο το κύρος των Βενετών μεταξύ των κατοίκων.

Οι πολεμικές προετοιμασίες

Οι προετοιμασίες που ξεκίνησαν στις αρχές του 1570 στο ναύσταθμο της Κωνσταντινούπολης πιστοποιούσαν ότι θα αναλαμβανόταν δράση εναντίον της Κύπρου. Για να ελέγχει τις τουρκικές προθέσεις ο βάσιλος, ζήτησε την ανανέωση των υφιστάμενων βενετοτουρκικών συνθηκών. Το αίτημά του εγκρίθηκε αμέσως από το σουλάτανο Σελίμ Β', γεγονός που καθησύ-

χασε τους Βενετούς. Ετσι, παρά την πίεση του Πάπα Πλίου Ε', αρνήθηκαν να συμπήξουν συμμαχία με τους Ισπανούς.

Οταν όμως ξεκίνησαν να δημεύονται οι βενετικές περιουσίες στην Κωνσταντινούπολη, αποκαλύφθηκαν οι απώτεροι στόχοι των Τούρκων. Απεσταλμένος του Τούρκου σουλτάνου έφτασε στα τέλη Μαρτίου στη Βενετία, μεταφέροντας τελεσίγραφο για την άνευ όρων παράδοση της Κύπρου. Οι δικαιολογίες που προβάλλονταν ήταν οι συνήθεις.

Η τουρκική επίθεση

Στα τέλη Ιουνίου, ενισχυμένος ο τουρκικός στόλος από χερσαίες δυνάμεις της Καραμανίας, πραγματοποίησε αναγνωριστικές αποβάσεις στις ακτές της Κύπρου. Οι πρώτες επιχειρήσεις των Τούρκων αντιμετωπίστηκαν εύκολα. Το ίδιο συνέβη και όταν, στις 2 Ιουλίου, κατέπλευσε στο λιμάνι της Λεμεσού το σύνολο του τουρκικού στόλου, που ανερχόταν στα 350 πλοία. Τα αγήματα που αποβιβάστηκαν απωθήθηκαν. Οι επδρομείς πρόλαβαν να κάψουν ένα τμήμα της Λεμεσού, χωρία της περιοχής και τη μονή του Αγίου Νικολάου στο ακρωτήριο Γάτα.

Την επόμενη ώρα μέρα αποβιβάστηκαν ισχυρές τουρκικές δυνάμεις στις Αλυκές, στα περίχωρα της Λάρνακας, χωρίς να συναντήσουν αντίσταση. Για να προκαλέσουν σύγχυση, μέσω πρακτόρων που γυρνούσαν στα χωριά, υποσχέθηκαν προνόμια αυτονομίας σε όσους κατοίκους τους βοηθούσαν. Ορισμένοι, όπως οι κάτοικοι του χωριού Λεύκαρα, πείστηκαν. Οι Βενετοί ωστόσο, μπροστά στον κίνδυνο επιτυχίας των τουρκικών σχεδίων, αντέδρασαν σπασμαδικά. Ετσι, έκαψαν το χωριό και σκότωσαν όλους τους κατοίκους του. Η βενετική ενέργεια προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στον ελληνικό πληθυσμό της Κύπρου.

Αφού εδραιώθηκαν οι Τούρκοι στην περιοχή της πολιορκούμενης Λεμεσού, κατευθύνθηκαν προς τη Λευκωσία, και στις 26 Ιουλίου 1570



◀ Χάρτης από την έκδοση του Neymar (Λευπία, 1621) για τον βενετοτουρκικό πόλεμο 1570-1571.

Απεικονίζεται το ίμιον της Κύπρου με οχηματική παράσταση των πόλεων Κερύνειας, Λευκωσίας, Αμμοχώστου. Στις δύο τελευταίες ανεμίζονται τα βενετικά λάβαρα. Στα νότια της Αμμοχώστουν υπάρχει αναπάσταση της απόβασης των Τούρκων και των δύο αντίπαλων στρατοπέδων (φωτ. «Η Κύπρος προ της Γαλλοτάτης», κατάλ. Εκθεοης, 2001).

ξεκίνησαν την πολιορκία της. Στην αρχή οι Βενετοί αιφνιδιάστηκαν, αλλά πολύ γρήγορα άρχισαν να οργανώνονται. Τις τουρκικές δυνάμεις, οι οποίες συνέχεια ανανεώνονταν, είχε να αντιμετωπίσει ικανοποιητικός αριθμός στρατιωτών. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους ωστόσο δε συγκροτούσαν αξιόμαχο και πειθαρχημένο στρατό. Μεγάλο πλήθος αμάχων βρισκόταν στην πόλη και δημιουργούσε συνεχώς προβλήματα. Οι προσπάθειες των Βενετών να κινητοποιήσουν τους ντόπιους κατοίκους και να δημιουργήσουν αντιπερισπασμό στα μετόπισθεν των Τούρκων, απέτυχαν. Ο κυπριακός πληθυσμός δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα, εξαιτίας της λανθασμένης πρακτικής των Βενετών απέναντι του τα προηγούμενα χρόνια.

Ο αποκλεισμός της πόλης από τον τουρκικό στρατό περιόρισε σταδιακά κάθε αντίδραση από την πλευρά των αμυνόμενων. Στις 8 Σεπτεμβρίου, οπότε και ενισχύθηκε με νέους στρατιώτες το τουρκικό στρατόπεδο, εξαπολύθηκε η τελική επίθεση εναντίον της Λευκωσίας. Χωρίς να συναντήσουν μεγάλη αντίσταση οι Τούρκοι, μπήκαν στην πόλη, την οποία λεπλάτησαν επί τρεις μέρες. Χιλιάδες κάτοικοι σφάχτηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν. Οι εκκλησίες (ορθόδοξες και λατινικές εκκλησίες) πυρπολήθηκαν και μετατράπηκαν σε τζαμιά. Την τύχη της Λευκωσίας, γνώρισαν διαδοχικά τα φρούρια της Κερύνειας, της Πάφου και της Λεμεσού.

Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες στη Δύση κατά το διάστημα πολιορκίας της Λευκωσίας δεν είχαν πρακτικό αποτέλεσμα. Οι Βενετοί και οι Ισπανοί συντόνισαν τις ενέργειές τους για να βοηθήσουν την Κύπρο. Οταν όμως ο συνασπισμένος στόλος τους αναχώρησε στις 17 Σεπτεμβρίου

ού 1570 από την Κρήτη, ο αγώνας πλέον είχε κριθεί.

Το επόμενο διάστημα οι Τούρκοι αφιερώθηκαν στην κατάληψη της Αμμοχώστου, τη μόνη πόλη της Κύπρου που παρέμενε υπό βενετικό έλεγχο. Τη γιγαντιαία δύναμη που παρατάχθηκε απέναντι από τα τείχη της πόλης είχαν να αντιμετωπίσουν λίγοι χιλιάδες Ιταλοί και Ελληνες στρατιώτες. Παρά την άνιση σύγκρουση, η πολιορκία παρατάθηκε για έναν περίπου χρόνο.

Σε αντίθεση ωστόσο με τους τουρκικές δυνάμεις, οι οποίες ανανεώνονταν συνεχώς από στρατιώτες από τα νότια παράλια της Μικράς Ασίας, καμία βοήθεια δεν κατέφθανε για τους πολιορκούμενους.

Η έλλειψη τροφίμων και ουσιαστικής πολεμικής ενίσχυσης υποχρέωσαν τον Βενετό υπερασπιστή Marcantonio Bragadin να προτείνει την 1η Αυγούστου 1571 στους Τούρκους την παράδοση, με όρους, της Αμμοχώστου. Ενώ όμως εκείνοι έκαναν δεκτή αρχικά την πρόταση του για την ειρηνική αποχώρωση δύον ήθελαν να φύγουν από την Κύπρο, τελικά παρασπόνδισαν. Τα στρατεύματα του Μουσταφά πασά εισήλθαν στης 5 Αυγούστου στην ανυπεράσπιστη πόλη και επιδόθηκαν σε βιαιότητες εναντίον του άμαχου πληθυσμού.

Στις 9 Αυγούστου 1571 οι Τούρκοι συνέλαβαν τον Bragadin και αφού τον ακρωτηρίασαν και, τον έγδαραν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της Αμμοχώστου. Με θριαμβευτικό τρόπο, συναποκοινίζοντας αιχμαλώτους και λάφυρα από την Κύπρο, ο Μουσταφά πασάς επέστρεψε δύο μήνες αργότερα στην Κωνσταντινούπολη.

Με τη συνθήκη της 7ης Μαρτίου 1573 η Κύπρος ενσωματώθηκε, και τυπικά, στην οθωμανική αυτοκρατορία. Η απώλεια της αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα για το βενετικό εμπόριο.

