

Το εννεάμηνο και ο Τρύγος

Tov Ηλια Αναγνωστάκη

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ... Ανοιξη και θέρος, λέξεις και εικόνες κουράστηκαν να με υπηρετούν, κι εγώ μαζί τους. Εαρινή λεξίλαγνεια, θερινή διακειμενικότητα, βιωματική ιστοριοδιφία και εκτόνωση... Όλο το καλοκαίρι δε μ' αφήσανε να ονειρευτώ πιο και τα ανούσια ακούσματα μιας άστρινης γενιάς, μαραμένης: *Η αγάπη βλάπτει σοβαρά την υγεία σου...*

Στον σεπτεμβριάτικο απολογισμό, στον τρύγο, με κατακλύζει μια απέραντη χαρμολύπη του δαμινού, μπδαμινού... Τρυγά το εδραγατεύσασιν τρεις χρόνους οι οφθαλμοί μου... κάθε πράγμα στον χρόνο του – και το δωρικό του αφάνταστου, και το λιτό του στερημένου, και ο βυζαντινός κόρος του άμετρου, και ο αστόχαστος λυρισμός, και το παν μέτρον του σοφού. Χρόνω τρυγάς των βότρων εκ της αμπέλου, χρόνω των άσταχυν, το βάλσαμον, το κρίνον η χλόη χρόνω, λέω και εγώ μαζί με τον φιλάμπελο Φιλή μου. Και όμως επιμένω μέσα στα ερημάμπελα: *η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπί-*



▲ «Εύρηκα τον Σεπτέμβριον τον να τρυγά απ' το αμπέλιν...». Ο Σεπτέμβριος τρυγητής και το ζωδιακό σύμβολο του Ζυγού. Μικρογραφία χειρογράφου του 1346. Μονή Βατοπαιδίου, Αγιον Όρος.



◀ Ο Σεπτέμβριος Αηνοβάτης. Πλάι, το σύμβολο του ζωδίου του Ζυγού. Εικονόγραπτο ημερολόγιο Bedford Hours, περ. 1425. Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο (πηγή: T. P. Higuera, «Medieval Calendars». Έκδ. Weidenfeld & Nicolson, London).

► «Θέρος, τρύγος, πόλεμος». Ο Σεπτέμβριος στο «Καλαντάρι του 1947 με παροιμίες των μηνών», με ξυλογραφίες των Σπύρου Βασιλείου και λαογραφικά του Δημ. Σ. Λονκάτου.



ζει, πάντα υπομένει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

Σιωπή.... Ο Σεπτέμβριος με το δάκτυλο στα χείλη μου λέει να σιγήσω, καλώντας με ν' αφουγκραστώ, ν' αφήσω να ακουστεί η αγαπητική βοή τρυγητών ληνοβατών μέσα στη μέρα που μικραίνει. Κι εγώ παίρνω την τσάντα με καλοξυσμένα τα μολύβια για την πρώτη τάξη και συλλαβίζω πάλι απ' την αρχή την αλφαρβίτα μας...

Αρχή του χρόνου, του αδηφάγου τρυγητή Κρόνου, αρχή των ρω.... Και, ώ τι έκπλοξη, ο Σεπτέμβριος απροσδόκητα μου το υπενθυμίζει! Και πάλι η εννεάμηνη διάρκεια, Σεπτέμβριος-Μάης, το εννεάμηνο του ρω. Μέσα στον τρύγο, μέσα στον μήνα των ληνών και των αισθήσεων, ο τρυγητός κρασο-Σεπτέμβριος μού συστίνεται:

Μη με βλέπετε τώρα δαμινό, δείτε με τον Μάη, σε ένα εννεάμηνο. Δείτε με τότε, όταν ο οίνος πίνεται δροσερός μέσα στον καύσωνα κι είναι τα κάματα βαρέα. Πόσους εκεφαλόδεσεν, πόσους ο οίνος έπαιξεν, οι οφθαλμοί το δείχνουν

πόσους μέθυσε, και πόσοι παραπίπτουσι και κοιμώνται στους δρόμους.

Η δύναμη του Σεπτέμβρη-οίνου αναδεικνύεται στον ένα το μήνα της Ινδικτου, τον Μάη. Μα κι ο ίδιος ο Σεπτέμβριος είναι πια ένα το μήνας, και μόνο κατ' όνομα έβδομος. Το εννέα μήνας της δύναμης και της γέννησης της ζωής στην απόλυτη συμβολική του διαπλοκή. Τρυγώ, πατώ, συνθλιβώ, θεριζώ, κόβω τον καρπό, όλα τους υποβάλλουν το τέλος και την αρχή, στο τέλος και στην αρχή ενώς άλλου ενιαυτού, με πρώτο μήνα τον Σεπτέμβριο. Τρυγώ, πατώ, δηλωτικά του διονυσιακού θανάτου και της έκθλιψης του θείου βότρυος – αλλά και της μετουσίωσης του γλεύκους σε πνεύμα, της μετάβασης σε μιαν άλλη ζωή πνευμάτων. Λνός πάντα σήμαινε και τάφος. Και το νέκταρ, σύμφωνα με το έτυμόν του, διασκίζει, νικά τον θάνατο (nekt=θάνατος, ter=διασκίζω). Η πέραν του ληνού/τάφου ζωή ευχαριστιακά ατελεύτητη, που, ακόμη δαμινή στα μάτια μας, σε ένα εννεάμηνο

θα φανερώσει την απόλυτη δύναμη της μέσα στον πιονικό παράδεισο του Απριλίου- Μάη.

Πρωτάκι σκολιαρούδι, καλά σε δασκαλεύει ο Ινδικτος...

Και τέλος, πριν σκολάσω, πρώτη μέρα στο σχολείο, να η εικόνα σου μέσα στον ληνό, στα εννεάμηνά σου (κιόλας εννεάμηνο... χρόνε Κρόνε!). Κάνω σπονδή από το ύστατο γλεύκος του παπτηριού, που μόλις σου χαλάσαμε. Νέκταρ, νεκύστια προσφορά από τα αμπέλια σου, στον παρά τοις Κροστί Νεκύστιο μήνα, ή στον, αμέσως επόμενο, αγαπημένο σου Σεπτέμβρη. Μα, βλέπω ακόμη να πατούνε τα σταφύλια οι ληνοβάτες, που από τα χείλη τους βγαίνουν ρυθμοί μελαδικοί, ξεχύλισμα χαράς από την ευτυχία της ψυχής τους. Κυλά ο μύστος, κι από το αγγείο η πώλη αντ-πδονεί γλυκά ώς τα αυτιά μας, κι είναι χαρά στα μάτια το χρώμα της πορφύρας. Κι όταν πίνεται, θέλγει τη γεύση και την αφή, την συγγενίδα της, κι έτοι προσφέρει ευχαριστηση σε όλες τις αισθήσεις, κι εξερεθίζει ξυπνώντας κάθε πιονή. Πριν

από εννιά μήνες, με πιονή το 'κες ρουφήξι διαβάζοντάς το, περήφανος για μένα και τους τρυγητές, τα σκολιαρούδια φίλους μου. Δαφνοπάτης, Σταφυλοπάτης...

Φίλοι μου αγαπημένοι, η αγάπη πάνω αφέλιμος, δεν βλάπτει... Διώκετε την αγάπην. Κραταία ως θάνατος αγάπη... Και δίπλα στο υπολίνιο του Σεπτέμβρη το ποτήρι βοά και μας φωνάζει: Υπνώεις, ω 'ταίρε, το δε σκύφος αυτό βοά σε, έγρεο, μη τέρπου μοιριδίη μελέτη. Κοιμάσαι, φύλε μου, ξύπνα, έγρεο, φτάνει πια να μελετάς τον θάνατο... Τρύγα την αγάπη.

Εύρηκα τον Σεπτέμβριον του να τρυγά απ' το αμπέλιν
εκράτειν εις το χέριν του καλάθιν
και μαχαίριν
και εις το άλλο χέριν το χαρτίν
και ήσαν οι λόγοι τούτοι:
Τρυγώ το εδραγατεύσασιν τρεις
χρόνους οι οφθαλμοί μου,
και τον καρπό του τρώγω τον,
πίνω και το γλυκύν του.
(Λιβιστρός και Ροδάμνη, 14ος αι.)

Σεπτέμβριος άνδρας και αυτός,
εύμορφος την ειδέαν,
την πλικίαν μέτριος, ρώμην
σώματος είχεν,
ασκέπαστος γαρ πήτονε, δεμένος
με μανδήλιν,
διά να κρατή τας τρίχας του,
να μην τον εμποδίζουν,
ξυπόλητος, υγιερός, πλυμένοι
του οι πόδες,
κοντόχιτος, κοντόπαλτος, σφικτά
διεζωσμένος
και τον ληνόν επάστρεψεν,
σταφυλάς ρίχνει έσω
και τούτους κατεπάτειν
με πτύον εν τη χείρα.
Και εις το άλλον του χέριν
το χαρτίν και έγραφαν
τούτοι οι λόγοι:
Ει τις με βλέπει δαμινόν,
τον Μάη ας με ρωτήσω,
τότε ένι ο οίνος δροσερός,
τα κάματα βαρέα.
Πόσους εκεφαλόδεσεν,
οιμώνται εις κραββάτιν,
πόσους ο οίνος έπαιξεν,
οι οφθαλμοί το δείχνουν,
και πόσοι παραπίπουσι,
κοιμώνται εις τας ρύμας.
(Τα ειδέα των δώδεκα μηνών, 15ος αι.)

▼ Εμπορικό πλοίο που μεταφέρει βαρέλια κρασού. Ανάγλυφο των 2ον αι. μ.Χ. Trier, Τοπικό Μουσείο Ρήγην (ηγ. «Ιστορία των Ελληνικού Εθνους», Εκδοτική Αθηνών).

