

Από την πολιτεία Ρωμαίων



◀ Η Ρώμη (αριστερά) ως ένοτολη μορφή και η Κωνσταντινούπολη (δεξιά) ως θεά Τύχη με κέρας Αμαλθείας στο χέρι. Ελεφαντοστένο δίπτυχο ύψους 27,4 εκ., ίσως από εργαστήριο της Κωνσταντινούπολης, περ. 500 (>). Βιέννη, Μονοείο Ιστορίας της Τέχνης.



Τον ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Καθηγητή Βιζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διενθντνή IBE/EIE

ΕΝΑΣ ΧΩΡΟΣ στον οποίο μπορεί να ανιχνευθεί η πορεία της μεταμόρφωσης του αρχαίου κόσμου κατά την Υστερην Αρχαιότητα είναι η τύχη της «ρωμαϊκής πολιτείας» που χάρισε η Ρώμη το 212 μ.Χ. σε όλους τους ελεύθερους πολίτες των πόλεων και των πυγεμονιών που είχαν υποτάχθει στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή η απονομή της ιδιότητας του «πολίτη της Ρώμης».

Η γενικευμένη αυτή και αυτόματη απονομή της άλλοτε επιζηλησ ιδιότητας οδήγησε στην κοινωνική της απαξιώση. Ρωμαίοι ήταν πια όλοι οι κάτοικοι της Αυτοκρατορίας. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχολιάζει το 400 μ.Χ. σε ένα κτύρυγμά του το χωρίο στις Πράξεις των Αποστόλων, όπου ο Απόστολος Παύλος απαιτεί από τους φρουρούς του αρμόζουσα συμπεριφορά επειδή ήταν γεννημένος Ρωμαίος πολίτης (Πράξεις 22, 25-29). «Είχαν», σχολιάζει ο Χρυσόστομος, «την εποχή εκείνη», δηλαδή την εποχή του Απόστολου Παύλου τον 1ο αι. μ.Χ., «μεγάλο πλεονέκτημα αυτοί που μπορού-

σαν να επικαλεσθούν την σπάνια αυτή ιδιότητα, ενώ από την εποχή του Αδριανού και μετά», εννοεί βέβαια την εποχή των Καρακάλλα, «οι πάντες ονόμαστηκαν Ρωμαίοι».

Φυσικά η ιδιότητα αυτή δεν ήταν φυλετική ή εθνική, αλλά καθαρά πολιτική. Αυτό είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί γιατί μας βοηθάει να αποφύγουμε παρανοήσεις. Άλλωστε δημιουργούσε μεγάλα πλεονεκτήματα και ευελιξία στην πολιτική της Αυτοκρατορίας προς τους βαρβάρους, αφού ήταν εύκολο να δεχθεί την εγκατάστασή τους στα εδάφη της –όταν το έκρινε σκόπιμο – και σιγά-σιγά να τους αφομοιώσει. Ετσι ήδη κατά τον τρίτο,

ιδιαίτερα όμως κατά τον τέταρτο και τους επόμενους αιώνες έγιναν γενικευμένες εγκαταστάσεις «βαρβάρων», αρχικά με την ιδιότητα του dediticius, δηλαδή με μειωμένα πολιτικά δικαιώματα, αφού οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή είχαν αποκλεισθεί από τα προνόμια της Constitutio Antoniniana, αλλά όμως με ασφαλή προοπτική ταχύτατης αποκατάστασης στα πλήρη δικαιώματα του πολίτη. Ο ευκολότερος και πιο συνηθισμένος τρόπος επίτευξης αυτού του στόχου γι' αυτούς ήταν η στράτευσή τους στον αυτοκρατορικό στρατό, στον οποίο μπορούσαν να εξελιχθούν αβιαστά ως τα ανώτατα αξιώματα της ιε-

ΟΤΟ ΠΙΟΤÓΤΑΤΟΝ ΠΟÍΜΝΙΟΝ

ραρχίας, εφόσον βέβαια κρίνονταν άξιοι και πάνταν αφοσιωμένοι στον αυτοκράτορα. Αποτέλεσμα της ομαδικής στράτευσης βαρβάρων πάνταν η διατίρρηση της αποτρεπτικής ισχύος του ρωμαϊκού στρατού, αλλά και η διαρκής ανανέωση της πολυεθνικότητάς του. Ως έναν βαθμό μπορεί κανείς να ισχυρισθεί ότι τα στρατεύματα που απωθούσαν τους βαρβάρους επιδρομείς πάνταν περισσότερο «συγγενείς» των αντιπάλων τους, τουλάχιστον ως προς τα πάθη και τη νοοτροπία, παρά των κατοίκων της Αυτοκρατορίας, των οποίων υπεράσπιζαν τη ζωή και την περιουσία.

Οι βάρβαροι της προηγούμενης παραγράφου χαρακτηρίζονται γενικά ως «έθνη» –στα λατινικά gentes και λιγότερο συχνά nationes– και φέρουν διάφορα εθνωνύμια (π.χ. Γότθοι, Βάνδαλοι, Βουργούνδιοι, κ.λπ.) με αποτέλεσμα να εμφανίζονται στις ελληνικές και τις λατινικές πηγές ως συγκροτημένα εθνικά σύνολα. Η νεότερη έρευνα έχει ωστόσο αποδείξει ότι τα σύνολα αυτά συγκροτήθηκαν ως συμπαγείς ομάδες σταδιακά και κατά τη διάρκεια της πορείας τους από τις απώτερες περιοχές της προέλευσής τους με κατεύθυνση προς τις μεσογειακές χώρες, οι οποίες απάρτιζαν την επικράτεια της Αυτοκρατορίας. Η εθνογενετική αυτή διαδικασία έφτανε σε σημείο ολοκλήρωσης μόνον όταν μια τέτοια ομάδα ερχόταν σε επαφή με την Αυτοκρατορία, οπότε για να ενταχθεί στο πολιτειακό σύστημα της Υστερης Αρχαιότητας η ομάδα αναγκάζοταν να δημιουργήσει –με κριτήρια πολιτικά και δυναστικά– τον εθνικό, της μύθο με φανταστικές αναγωγές στο απώτατο παρελθόν. Χάλκευαν δηλαδή τη «σάγα» της κοινής φυλετικής ή εθνικής καταγωγής των μελών της (παρήγαγαν την origo gentis). Επομένως, όπως η έννοια του Ρωμαίου δεν είχε εθνικό, αλλά πολιτικό περιεχόμενο (ενώ ο όρος Έλλην είχε εξοστρακισθεί ως δηλωτικός των εθνικών, των οπαδών των μη χριστιανικών θρησκειών), έτσι και τα εθνωνύμια των νέων λαών που αρχικά περιέβαλλαν και αργότερα πλημμύρισαν την Αυτοκρατορία –και μάλιστα στο δυτικό της τμήμα την υποκατέστησαν τελείως με τα λεγόμενα διάδοχα, μεταρωμαϊκά κράτη (Φραγκικό, Βνοιγοθίκο, Λομβαρδικό, κ.λπ.)– δεν αντιστοιχούσαν ποτέ σε εθνικές ή φυλετικές ομάδες, αλλά σε πολιτικά μεγέθη, που μόνο με τον χρόνο και για λόγους συνοχής και επιβίωσης καλλιέργισαν τα κοινά χαρακτηριστικά «έθνους» ή φυλών.

Αφοσίωση στον αυτοκράτορα

Σταδιακά η αφοσίωση στον αυτοκράτορα αντικατέστησε την ιδιότητα του πολίτη και έτσι η τυφλή υποταγή έγινε σταδιακά το χαρακτηριστικότερο στοιχείο «ρωμαϊκότητας» για τους γυγενείς πολίτες αλλά και για τους επίλυδες της Αυτοκρατορίας. Αυτό εκφράστηκε μέσα από την επίσημη πολιτική και νομική ορολογία. Στη νομοθεσία των χρόνων του Ιουστινιανού αντικαταστάθηκε ο όρος «πολίτης» και ο αντίστοιχος λατινικός όρος *civis* από τους όρους *upikoos* και *subiectus*, ενώ ο ίδιος ο Ιουστινιανός επαιρέται ότι κατέργησε τη διάκριση μεταξύ «ελευθέρων» και «*deditikion*» (με αυτό το χαρακτηριστικό ελληνολατινικό αλφάριθμο!). Η χρήση του όρου «πολίτης» γίνεται

πα δόλο και σπανιότερη και περιοριζεται στη σημασία του «ελεύθερου» σε σχέση με τον δούλο.

Για να λειτουργήσει ωστόσο το νέο σύστημα πολιτικών σχέσεων μεταξύ αυτοκράτορος και υπηκόων (και όχι πια πολιτών) χρειάσθηκε να αλλοιωθεί ο αυτοκρατορικός θεσμός και η αυτοκρατορική ιδέα που τον συνόδευε και τον σηματοδοτούσε. Ο αυτοκράτορας περιβλήθηκε λόγω από μια περιπλοκή απόκοσμην αυλή, προστατεύθηκε πίσω από την περίτεχνο τελετουργία της εθιμιοτυπίας, ενώ η πολιτική ιδεολογία του ανύψωσε σε ένα επίπεδο δυσπρόσιτο πρόσωπο και απρόσιτο για τους πολίτες. Η αυτοκρατορική αυτή ιδεολογία, που κηρυχαν προπαγανδιστές όπως ο Ευσέβιος Καισαρείας και που παρουσιάζε τον πηγεμόνα ως κοσμοκράτορα και οιονεί αντιπρόσωπο του Θεού επί γης, ενσύσε σημαντικά την εξέλιξη αυτή. Εγκαίνιο σημείκε έτσι η λεγόμενη «Κωνσταντίνεια Εποχή» κύριο χαρακτηριστικό της σύνδεσην και συναλληλιά του αυτοκρατορικού συστήματος με την Εκκλησία.

Τον 7ο αι. οι κοσμοϊστορικές πολιτικές εξελίξισης, κυρίως η νικηφόρα πορεία του Ισλάμ, επέδρασαν ενισχυτικά

στην εξέλιξη αυτή. Ετσι στη θέση της ιερότητας του προσώπου του αυτοκράτορα, ιδέα που είχε κληροδοτηθεί από τους ελληνιστικούς και τους ρωμαϊκούς χρόνους, τονίστηκε η ιερατική ιδιότητα του αυτοκράτορα, ο οποίος αποδέχθηκε, έστω ανεπίσημα, τον χαρακτηρισμό «βασιλεύς και ιερεύς», ενώ η παράσταση του Χριστού γενικεύθηκε και σε μη θρησκευτικούς χώρους, έφτασε μάλιστα να αποτυπωθεί ακόπι και στα νομίσματα. Η ανάκληση της εξέλιξης αυτής και η κάθαρση της χριστιανικής λατρείας, που επικείρωσαν με βίαιο και βάναυσο τρόπο οι «εικονομάχοι» αυτοκράτορες, δεν αφιούστησε την ιερατική ιδιότητα του «βασιλέως», αντίθετα πάνταν η ιδιότητα αυτή που δικαιολογούσε την αυτοκρατορική επέμβαση στα θέματα της εκκλησιαστικής λατρείας. Ετσι, ο Λέων Γ', που εγκαινίασε την εικονομαχία, δεν διστάσει να θεωρήσει το σώμα των πολιτών ως το «ποίμνιόν» του. Βλέπουμε λοιπόν τους πολίτες των ελεύθερων πόλεων της αρχαιότητας να έχουν αρχικά αναγνωρισθεί ως «πολίτες της Ρώμης» (τον 3ο αι.), να υποβιβάζονται σε «υπηκόους» (τον 6ο αι.) και, τέλος, να μετατρέπονται σε μέλη της αυτοκρατορικής (και εκκλησιαστικής) ποιμνίας (τον 8ο αι.). Ο μεσαίωνας είχε αρχίσει!

▼ Αργυρός δίσκος (*missorium*) φυλοτεχνημένος το έτος 388 με αφορμή τα δεκάχρονα από την άνοδο του αυτοκράτορα Θεοδοσίου Α' στον θρόνο. Ο Θεοδόσιος περιοδιχίζεται από τους γιούς του, Αρκάδιο και Βαλεντίνιανό Β'. Μαδρίη, Ακαδημία της Ιστορίας.

